

Gierslövs Byablad

Nr. 1 2013



Vänlighet är det språk som de döva kan höra och dom blinda kan se

MARK TWAIN



Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.
Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579
Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

ÅLDERMANNABREV

Hjärtligt välkomna till ännu ett år med Byalaget och ett stort tack till förtroendet att leda det aktiva byalag i ytterliga två år. Men som jag nämnde på årsmötet så är detta min sista period och det börjar bli tid att lämna klubban vidare.

Ett stort välkommen även till vår nya medlem i styrelsen; Anitha Algottsson från Grönby. Vi kan se fram emot ännu ett år med mycket aktiviteter och vi hoppas det skall finnas något för alla. Men till vår stora besvikelse så når vi inte er alla, vissa av våra aktiviteter som t.ex. föredragen har så få besökare att vi inte kan genomföra det vi tänkt oss och de som arrangerar dessa aktiviteter tröttnar. Så ta vår uppmaning på allvar och ge oss information om vad ni vill ha för aktiviteter under året, även ni yngre medlemmar som vi skall bygga vår framtida förening på. Jag ser fram emot en bred diskussion och ett år med många nya förslag och synpunkter från er alla så vårt byalag kan fortsätta att utvecklas även i framtiden.

Vår kolmila fortsätter som vanligt att lockar mer och mer folk för varje år och vi börjar med vedsamling lördagen den 13 april kl.09.00 uppe vid Kolmilan i Kullatorpsskogen där ni under ledning av Mattias, Anders och Magnus är välkomna att hjälpa till.

Vårt populära tuff tuff tåg kommer att guida oss i bygden även i år och i sommar kommer en ny tur upp mot Tärnö och Handelsboden mm att köras, något ni inte vill missa.

Den 12 februari startar både vår Eftermiddagsgrupp och Qi-gong sina aktiviteter för året och Pubatftnarna för våra medlemmar kör på som vanligt. Har ni tips på kul tema eller aktiviteter för dessa kvällar så tar vi tacksamt emot dessa.

Vi fortsätter att arbeta för ett brett samarbete mellan föreningar, företagare, kommun och församling här på Söderslätt.

För att förenkla för alla er som vill hyra vårt Kulturhus så har vi lagt in kontaktinformation på vår hemsida där ni även kan ladda ner ett hyresavtal och aktuella priser.

För alla våra medlemmar så finns alla papper från årsmötet i Kulturhuset att studera.

Lars-Erik Olsson

Ålderman
Gärdslövs Byalag

Vi vill rikta ett stort tack till Rune Nilsson på Höllvikens potatis som sponsrat oss med potatis till såväl vårt årsmöte som våra Pubkvällar.

Vårens program 2013

Eftermiddagsgruppen

Startar upp tisdagen den 12 februari och fortsätter sen träffas tisdagar udda veckor mellan 14.00 – 16.00 i Kulturhuset.

För program och information kontakta Ulla Andersson tel. 0410-22128

Ett samarbete med

Studieförbundet/Vuxenskolan

Qi-gong

Börjar den 12 februari och träffas **tisdagar kl. 19.00** i Kulturhuset under ledning av Agneta Östlund.

För information och anmälan:

Carl-Gustav Jagerstam tel 0410-20981

Ett samarbete med

Studieförbundet/Vuxenskolan

Pubafton

Fredagen den 22 februari kl 19.00 välkomnar vi våra medlemmar till pubafton i Kulturhuset. Som alltid trevligt sällskap, drycker och snacks till självkostnadspris.



Pubafton

Fredagen den 22 mars kl. 19.00 välkomnar vi alla medlemmar till ännu en Pubafton i Kulturhuset. Som alltid med trevligt sällskap drycker och snacks till självkostnads pris.

Grannsamverkan

Torsdagen den 7 mars kl. 19.00 kommer vår lokala polis samt Kenneth Johansson från Länsförsäkringar och talar om hur vi skyddar oss från inbrott och berättat lite mer om grannsamverkan.

Påskpyssel i Kulturhuset

Söndagen den 24 mars kl.11.00-13.00

Vi hälsar alla barn välkomna till Kulturhuset, då ska vi påskpyssla och ha påskelekar. Vi bjuder på fika.



Sillafest

Lördagen den 6 april kl 18.00 hälsar vi er välkomna till årets Sillafest med underhållning och lotteri i Kulturhuset.

Meny

Prästostsill, branteviksill, lerpottesill, matjessill, gräddfil, gräslök, kokt potatis.

smör, ost, bröd.

Dryck



100:-/person

För er som inte äter sill ordnar vi annan mat, glöm inte att meddela detta vid anmälan. Anmälan till:

Carl-Gustav 0410-20981

Lars-Erik 070-0593961

byalaget@gardslov.se

Anmälan senast den 29 mars.

Samling av ved till Kolmilan

Lördagen den 13 april kl.09.00 träffas vi uppe vid milan i Kullatorpsskogen och samlar ved.

Vi bjuder på lunch.

Välkomna

Bygga årets Kolmila

Lördagen den 4 maj kl.09.00 träffas vi uppe vid milan i Kullatorpsskogen och börjar att bygga årets n

Vi bjuder på lunch.

Välkomna!



Piff & Puff tuffar vidare mot nya mål

Det är något speciellt med Gärdslöv. För vilken annan liten by kan stoltsera med ett eget tåg?

Fast egentligen är det ju Lennart Kristenssons. Han fick nys om tuff-tuff-tåget som ursprungligen kommer från Tosselilla och tänkte att de båda vagnarna skulle bli perfekta att skjutsa runt ungarna i, dragna efter gamle Grälle av 1957 års modell.

En bra affär

Men vagnarna såldes ihop med en annan gammal traktor till ett pris som inte var helt i Lennarts smak och det behövdes både lirkande och prutande innan tåget bytte ägare. Sedan såldes traktorn snabbt på Blocket för nästan lika mycket som hela ekipaget kostat.

Lika fina som Pågatågen

De båda något skamfilade vagnarna rustades upp och blev lika



tjusiga som de nya Pågatågen, så självklart skulle de också förse med namn. Eftersom tåget främst var tänkt för barn var Piff och Puff ett självklart val.

Succé vid ”Trelleborg till tusen”

Första stora jobbet för tuff-tuff-tåget var vid ”Trelleborg till tusen” i juni 2012.

I strålande solsken körde Lennart

tur efter tur med Grälle, Piff & Puff så att alla som önskade skulle få sin beskärda del av traktens historia.

Mycket sevärt på turen

Under den en timme långa resan gjordes uppehåll vid Näsbyholmsjön, Sveriges äldsta fasanodling, det gamla sågverket som tillverkade spåntak, säteriet och grindstugan där Bror Blixen bodde efter hemkomsten från Afrika. Man hann också beundra torgets utsmyckning av Alf Olsson och Gärdslövs vackra kyrka innan det hela avslutades med fika i Kulturhuset. Succén var given!

Och många som missat turen ville få en ny chans.

Favorit i repris

På allmän begäran gjordes turen om i september. Solen sken från en blå himmel och drygt 70 passagerare njöt av den ganska blåsig,



Samling inför avfärden. Grälle är startklar med flaggan i topp. Solen skiner från en klarblå himmel och det blåser så där snällt som det bara kan på den skånska slätten.

men mycket intressanta turen.

Det är framför allt vi medlemmar i byalaget som passat på att få veta lite mer om Gärdslovstrakten, men efter succén vid "Trelleborg till tusen" är tuff-tuff-tåget nu så populärt att föreningar står i kö för att få komma ut och se sig om i våra vackra omgivningar.

Vi sätter Gärdslov på kartan

Planer finns att locka ut kommunalpolitikerna också, så att de får en chans att bekanta sig med kommunens mest avlägsna hörn - det

vill säga från Trelleborg räknat, vi som bor här vet ju att Gärdslov är världens medelpunkt.

Dags för helt ny tur

För alla oss som redan åkt turen och gärna vill ut igen blir det i år en helt ny tur, denna gång i norrgående riktning.

Färden går norrut

Grälle laddar sina 30 hästkrafter och drar oss runt till en rad utflyktsmål fyllda av historia. Vi kommer förbi Tegelmossen där tidigare producerades det typiska

gulgrå Gärdslovsteglet. Sjuksköterskehemmet vid Getabäcken, Tärnö gård, smedja och mejeri, Näsbyholms station och handelsboden är andra stopp på färden.

Eldsjälar

Sin vana trogen har Lennart fått de boende på sevärdheterna att ställa upp och släppa in oss på privat mark. Stor hjälp har han också av Britt-Marie Hansson, tidigare ålderman i byalaget och en ousinlig källa till bygdens historia.

/Catti Lindskoog



Lennart Lokförare framför sitt fina tuff-tuff-tåg.



Näsbyholms gamla station är en av turens sevärdheter.



En utflykt i minnenas kvarter väntar framåt sommaren.

Håll utkik efter mer information om tid och plats i sommarens program
- det här är en tur väl värd att vänta på!



Hög stämning ombord på tåget.



Snart bär det av på nya äventyr med Piff & Puff.



Kära läsare!

Här kommer en utmaning!

Vi försöker inom byrådet att komma på olika aktiviteter som ska passa alla.

Rumpnissar för barn i de yngre åldrarna. En stund ute i "Guds" fina natur med föräldrar och ett par naturtokiga ledare.

Marknad för alla, ett ypperligt sätt att visa upp vad man har och gör hemma i sina stugor. Får man sedan ett par kronor för det vid försäljning är det en bonus!

Föredragskvällar med varierande innehåll för att informera och roa så många som möjligt.

Konserter i samarbete med kyrkan som kan innehålla musik för alla generationer.

Tyvärr är det som så att en allt för stor del av det vi idag erbjuder visar på allt för svalt intresse!

Vi når inte ALLA på det sätt vi önskar.

Dom som håller i de olika aktiviteterna, de som engagerar sig, tröttnar och hoppar av.

Nu kommer utmaningen!!!!

Vi måste få hjälp med att få reda på VAD våra aktiviteter ska innehålla för att ALLA ska bli intresserade och DELTA!

SNÄLLA! Kom med förslag på aktiviteter, artister och annat som skall göra att vårt BYALAG blir ännu mer LEVANDE!!!

Samma utmaning gäller innehållet i vår medlemstidning BYABLADET!

Vi har försökt med tävlingar, recept och annat!

Vad VILL NI bladet ska innehålla???

Kom med förslag!!!

Byrådet och Tidningsgruppen

När det gäller vår tävling i förra bybladet så har det inte kommit in några svar men här kommer facit till er alla:

- 1. I Gärdslöv bor det ca. 3000 dovhjortar. FEL*
- 2. I Gärdslöv lever den ätliga grodan. RÄTT*
- 3. I vår skog växer det ramslök. RÄTT*
- 4. I Gärdslöv finns en högsta höjd på 60 m.ö.h. FEL*
- 5. Långebäck ligger i Gärdslövs socken. RÄTT*
- 6. I Näsbyholmssjön finns det horngädda på våren. FEL*
- 7. Skrikörn häckar i Kullatorpsskogen. FEL*
- 8. I Gärdslöv bor det ca 400 hästar. FEL*
- 9. Söder om Sillesjö gård ligger ett flyttblock av Karlshamnsgranit. RÄTT*
- 10. Gärdslövs borg hade tjocka tegelmurar och torn åt väster. RÄTT*
- 11. I Gärdslöv fiskade man gädda på 1800-talet. RÄTT*
- 12. I Gärdslöv finns det sötvattenskräftor. RÄTT*

Årsmötet 2012



Årsfesten i november gästades av över 80 byalagsmedlemmar, Lasse och Lennart höll leende ett vakande öga på dem alla.



Ett par av klipporna i köket; Camilla och Carl-Gustav. Kyckling stod på menyn, följd av äppelkaka vars recept ni hittar i tidningen.



Jesper Aspegren stod för underhålningen och det gjorde han med bravur!



Anitha Algotsson blev under mötet invald som ny styrelsemedlem. Hon är född i Ystadtrakten och bor nu i Grönby sedan -98. Hon jobbar på Trelleborgs sjukhus som verksamhetschef på specialistmottagningen och utöver det verkar hon som god man och förvaltare åt fem personer.

På fritiden tycker Anitha om att umgås med vänner, läsa och leta efter konst, det senare är just nu mest inriktat på målningar i både olja och akvarell.

Anitha har varit med i byalaget fem år och hon gillar det opretentiösa i att man kan komma som man är och bara umgås och ha trevligt. Hon tycker också att ett byalag bidrar till att hålla landsbygden levande och hoppas att fler yngre hittar ut från städerna till landet.

Har du testat Gärdslövs-qigong?

Qigong kommer ursprungligen från Kina och betyder ungefär: Träning i att öka sin livsenergi. I sin traditionella version är qigong en komplex och mycket exakt vetenskap.

Qi är livsenergi, den energi vi upplever när vi känner oss friska, starka och balanserade och gong står för skicklighet. Så med andra ord: genom qigong lär vi oss att manipulera energin i kroppen för att aktivera våra inre krafter. Qigong löser upp blockeringar, ger avslappning, hälsa och inre styrka.

Många olika former av qigong

Det finns över 2 000 olika stilar av qigong. Äldst är den taoistiska qigongen, känd sedan 300-talet f.Kr. Buddhistisk qigong är ofta influerad av Yoga och det finns qigong som utövas som kampsport. Och så har vi den sociala Gärdslövs-qigongen där man först tränar och därefter pratar bort en stund om man känner för det.

Gärdslövs-qigong

Själva qigongen inleds med avslappning och därefter övas sex olika rörelser som repeteras 2 x 10 ggr. Agneta visar och Harald räknar. Är det någon rörelse man är speciellt förtjust i, så går det att få Harald att räkna lite långsammare. Passet avslutas med att vi klappar upp energin i kroppen och sedan är det dags att ventilera vad som passerat sedan sist.

Välmående för kropp och själ

Qigong passar alla åldrar och det behövs inga speciella kläder, bara det är bekvämt. Övningarna hjälper dig att:

- Hantera stress
- Minska spänningar och värk
- Öka rörlighet och smidighet
- Få ökad kroppsmedvetenhet
- Få en djupare stillhet
- Öka närvaron i nuet
- Få mer energi och livslust

Det program vi tillämpar bygger på medicinsk forskning och är framtaget av professor Wang (se längre fram i artikeln) för att öka hälsan i alla kroppens organ och funktioner.



Ledare med passion för alternativa behandlingsmetoder

Sedan några år tillbaka är det Agneta Östlund som leder qigongen i Kulturhuset. Agneta kom tidigt fram till att hon ville jobba med människor och valde att bli arbetsterapeut.

”Man kommer nära människor när man jobbar tillsammans”, säger hon.

Agneta upptäckte snart att den västerländska läkekonsten är bättre på att bota symptom än orsaken till sjukdom. Redan tidigt 80-tal kom hon i kontakt med akupunktur för första gången, men på den tiden kämpade österländsk läkekonst i motvind och det gavs inget utrymme för helheten.

Gedigen utbildning i TCM

När Agneta 1992 fick en inbjudan till en kurs i TCM (Traditional Chinese Medicine) blev hon nyfiken och bestämde sig för att gå en 3-årig utbildning där det även ingick qigong. Som antagningskrav gällde minst 3 års västerländsk medicinutbildning. Agneta upptäckte bryggorna mellan öster- och västerländsk läkekonst och började använda akupunkturen i sitt jobb som chefsterapeut i Trelleborg.

”Men jag hade inte samma känsla som kineserna och bestämde mig därför att gå om hela utbildningen. Denna gången använde jag mina sinnen och känslor mer än anteckningsblocket och blev duktig på att ställa pulsdagnostik”, berättar Agneta.

Hennes lärare, en av förgrundsgestalterna inom TCM i Skandinavien, hade förmånen att få träffa professor Wang, en av de främsta qigongmästarna i Kina och grundare av Xin Pingterapi, en speciell medicinsk behandlingsform. Efter att ha arrangerat en kurs på Grönvalla tillsammans med sin lärare, vidareutbildade Agneta sig sedan hos mästaren i Kina och hon är nu en av de ca 40 personer utanför Kina som har behörighet att ge Xin Pingbehandling.

Vill du testa Gärdslövs-qigong är du välkommen att anmäla dig till: Carl-Gustav Jagerstam, tel 0410-209 81.

/Catti Lindskoog

Två systrar och tre katter

Linda och Cattis hälsar mig välkommen till elevbostaden en blåsig lördag och jag blir inbjuden i ett mycket smakfullt inrett hem. I ett av sovrummen ligger Ludde mitt på sängen och breder ut sig kungligt, han kikar på mig med sina sneda kattögon men ligger kvar. När vi tittar in i nästa rum har Sotis placerat sig ovanpå det djupa elementet och myser av värmen. Vi tittar ut genom fönstret på rastgården de byggt åt katterna och jag berömmar både utformningen och idéerna de har runt katternas säkra uteliv, där ute kan de vistas, klättra, sola och njuta utan risk att bli påkörda eller försvinna och de har gott om plats.

Det märks att systrarna är väldigt måna om sina katter, det finns klätterträd och plädar lite här och var till dem och allt smälter fint in i hemmets stil. När Bengt-Åke har varit framme och strukit sig runt mina ben och blivit klappad slår vi oss ner på ovanvåningen med en kopp kaffe.

Linda och Cattis berättar att de är från Ljungbyhed och har fem syskon till. Det kändes naturligt att söka sig utåt, hemtrakten hade inte så mycket att erbjuda och de har båda flyttat runt en del på var sitt håll innan de hamnade i Gärdslöv.

Linda ville som ung bli lantbrukare men efter att ha arbetat som kopiga lades de planerna på hyllan, istället blev det utbildning inom sömnad och vävnad och därefter jobb på Stenströms skjortfabrik i Helsingborg. Sedan dess har Linda testat olika yrke och branscher såsom butiksbiträde, hotellreceptionist, reklam och hemtjänsten på olika platser från Malmö till Småland. Efter att ha blivit änka såg hon en annons om ett jobb i en handelsträdgård på Öland, hon fick jobbet och flyttade dit.

Cattis har alltid arbetat med marknadsföring och under många år var hon anställd på Yves Rocher, ett företag som säljer kosmetika, där hon jobbat med marknadsföring för både butik och internet. Eftersom Cattis alltid har tyckt om att skriva gick hon en copyrightutbildning för att kunna kombinera skrivandet med marknadsföring och på så sätt byttes kosmetikan ut mot traktorer och tillhörande maskiner. Arbetsplatsen är sedan fyra år tillbaka Lantmännen Maskin i Malmö och titeln är marknadskommunikatör. Cattis skriver alla deras texter, gör kundtidningen, sköter hemsidan och hoppar då och då i gummistövlarna för att besöka bönder till diverse reportage.



Systrarna fick under ett telefonsamtal för några år sedan idén om att flytta ihop när de pratade om sina respektive dyra boenden på Öland och i Ystad. Sagt och gjort, flytten gick till lärbostaden på Högestad gods och där bodde och trivdes de i tre år men till sist blev pendlingen till Malmö tidsmässigt för mycket för Cattis. De mejlade diverse gods och gårdar med hus till uthyrning närmre Malmö och fick så småningom svar från Dick om ett ledigt hus i Gärdslöv. Den gamla elevbostaden föll dem i smaken och Linda berättar att hon blev alldeles betagen i landskapet omkring och sedan september 2011 njuter hon av det varje dag. Hur är det att bo ihop som systrar undrar jag och de svarar att det går utmärkt. De känner ju verkligen varandra, har samma smak när det gäller inredning och har trädgård och katter som gemensamma intressen. Systrarna berättar också hur de är olika som personer och att det, samt att lämna varandra utrymme också bidrar till att de fungerar ihop. De trivs jättebra i Gärdslöv och tycker att byalaget har en fantastisk anda som också gör det lätt att komma in i gemenskapen. De gillar också aktiviteterna och att det är så otroligt låga priser på pubaftnarna men de tror ändå att det sociala umgänget är det viktigaste och det tror jag de har alldeles rätt i.

Linda och Cattis, tack för en trevlig pratstund och välkomna till Gärdslöv!

Året som gått



Rumpnisseledare och medhjälpare till träffen som utspelade sig i Bamses sagovärld.



Här har rumpnissarna gjort en naturväv av gräs och vilda växter.



Valborgsfirandet på Birbacken, något som inte har med Byalaget att göra, en riktigt trevlig tradition som började för över 40 år sedan, bestod som vanligt av mycket folk från byarna, mängder av grillad korv och som sig bör; en ordentligt flammande eld!

Ett gigantiskt parti plockepinn? Sökande efter en nål i en timmerhög? Nejdå, här byggs rosten (bottnen) till milan, vårt största dragplåster bland aktiviteter.



Lagarbete på högsta nivå, en förutsättning för att vi lyckas så bra som vi gör!
Här bankas milan i samband med stängningen. Alla eventuella sprickor täpps igen och sedan vattnas milan innan hon får vila ett par veckor för att sen tömmas på vår variant av svart guld.

Året som gått



Man skulle kunna tro det går vilt till på träffarna, men ni kan vara lugna, det är bara Röda Korset som håller kurs!



Lagat, fixat och målat! Kulturhuset har fått en välbehövlig och tjugisig uppfräschning.

Alle man ombord! Succén med tåget var given, många åkte turen och fick se och höra om delar av vår omnejd på lite närmre håll. Nya turer är planerade och vänta tills ni får se Grålles förvandling till fullfjädrat lok med tillhörande lokförare...



Qigonggruppen i rörelse under ledning av Agneta Östlund.



Jul i Gärdslöv!

Granen kom på plats till första advent och prydde torget fram till Knut.

Luciatåget skred in och bjöd på skönsång, denna gång från Skurup.





Läcker äppelkaka



Mördeg

150g smör eller margarin
1 msk strösocker
3 dl vetemjöl
0,5 tsk bakpulver
0,5 uppvispat ägg
Pensling 0,5 ägg

Fyllning

100 g smör eller margarin
1 $\frac{3}{4}$ dl strösocker
2 ägg
3 – 4 rårivna äpplen (400 g)

- Finfördela fettet i mjöl blandat med socker & bakpulver.
- Blanda i det uppvispade ägget och låt degen stå på en kall plats en stund. (Arbeta degen så lite som möjligt, bara så att ägget nätt och jämt blandar sig med det övriga.)
- Rör smör och socker till fyllningen.
- Blanda i äggen och arbeta blandningen slät.
- Tillsätt de rårivna äpplena.
- Kavla ut degen. Kläd en form med degen, spara till remsor att lägga över.
- Håll den gryniga smeten formen.
- Garnera med remsor över i rutor eller annat mönster.
- Pensla med ägg.
- Grädda i 200 grader omkring 30 minuter.

Bjud kakan ljum med grädde och glass.



Obs !

Det är inget mjöl i fyllningen, som färdiggräddad skall vara mjuk och saftig.

Billiga Frasvåfflor

(8 laggar)

2,5 dl Kallt vatten
2 dl mjölk
1 kryddmått salt
3,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1,5 dl smält, avsvanat smör eller margarin

- Blanda vatten, mjölk och salt.
- Tillsätt mjölet blandat med bakpulvret.
- Vispa smeten slät.
- Rör ner smöret i smeten.
- Grädda hett våffeljärn, som inte behöver smörjas.

Jungfru Marie bebådelsedag, Vårfrudagen eller Våffeldagen den 25 mars.

Infaller nio månader före jul till minne av hur Maria fick veta att hon skulle föda Jesus & har firats sedan 600-talet. (Bebådelse = kungörelse). Vårfrudagen var den första av vårens högtider dagen markerar slutet på vintern och början på våren då vårbruket kunde påbörjas.