

Gierslous Byblad

Nr 3 2010



*Skåneland där föder bott
och de rika skördar grott,
landet varest varje dag
livet dröjer med behag;
sädesfält med ax så tätt,
pilevall å Söderlätt,
göingeskog där ekar stå,
bekar susa, strömmar gå!.*

Anders Ljung

Gierslous Byblad

Nr 3 2010



*Skåneland där föder bott
och de rika skördar grott,
landet varest varje dag
livet dröjer med behag;
sädesfält med ax så tätt,
pilevall å Söderlätt,
göingskog där ekar stå,
bogar susa, strömmar gå!.*

Anders Ljung

ÅLDERMANNABREV

Väl mött efter sommarns lediga stunder, en sommar då vi inte kan klaga på värmen fast lite jämnare mellan regn och värme hade inte varit fel.

Jag vill passa på att tacka alla för en fantastisk mila där vi slog rekord i mängden kol. Det kommer i vinter att finnas en dvd om vår kolmila gjord av Leif Lundberg till försäljning. Vi fick även i år dela ut ett antal Kolarbevis efter avlagt prov, ett stort grattis till er alla.

Under veckorna 37–40 kommer vi att byta ut hela taket på vårt Kulturhus då vintern gått hårt åt det. Vi har valt att fortsätta med våra aktiviteter som vanligt då det mesta av arbetet görs utomhus. Jag hoppas dock att ni kan ha förståelse och ursäktar röran under dessa veckor. En del enklare arbetsuppgifter kommer vi att göra själva i byalaget, allt för att hålla kostnaderna nere. Vi tar gärna emot hjälp från våra medlemmar. Anmälan kan ni göra till Carl-Gustav 0410-209 81 eller till mig 0410-221 32.

Vi gjorde ett försök att möblera om i Kulturhuset för första gången sedan byalaget startade, men det visade sig vara en för stor förändring och en del synpunkter kom in från våra medlemmar. Jag trodde inte vi var så rädda för förändringar i byalaget men man lär sig. Då vi har 300 medlemmar från 2 – 85 år, så är det mycket att ta hänsyn till vilket jag försöker göra efter bästa förmåga. Vi fick in två brev med synpunkter och förslag vilket jag tackar varmt för. Det finns en brevlåda uppe vid Kulturhuset för förslag och synpunkter från våra medlemmar och den töms med jämna mellanrum. Jag ser fram emot fler önskemål, förslag och synpunkter från er alla i framtiden, det vi inte vet i Byarådet är svårt att göra något åt så välkomna. Möbleringen är nu ändrad efter de önskemål som kom in och jag hoppas att det skall passa oss alla.

Som ni ser i vårt program så är det som vanligt en hel del att hitta på, inte minst vår höstmarknad den 16 oktober. En liten fortsättning på "Gårdslöv kan" där ni lånar ett bord och visar hantverk, bakverk, prylar m.m., låt er fantasi och kreativitet arbeta fritt.

Det finns något för alla åldrar i byalaget och ni är alla hjärtligt välkomna i gemenskapen!

Med Vänliga Hälsningar

Lars - Erik Olsson

Ålderman

Gårdslövs Byalag

ÅLDERMANNABREV

Väl mött efter sommarns lediga stunder, en sommar då vi inte kan klaga på värmen fast lite jämnare mellan regn och värme hade inte varit fel.

Jag vill passa på att tacka alla för en fantastisk mila där vi slog rekord i mängden kol. Det kommer i vinter att finnas en dvd om vår kolmila gjord av Leif Lundberg till försäljning. Vi fick även i år dela ut ett antal Kolarbevis efter avlagt prov, ett stort grattis till er alla.

Under veckorna 37–40 kommer vi att byta ut hela taket på vårt Kulturhus då vintern gått hårt åt det. Vi har valt att fortsätta med våra aktiviteter som vanligt då det mesta av arbetet görs utomhus. Jag hoppas dock att ni kan ha förståelse och ursäktar röran under dessa veckor. En del enklare arbetsuppgifter kommer vi att göra själva i byalaget, allt för att hålla kostnaderna nere. Vi tar gärna emot hjälp från våra medlemmar. Anmälan kan ni göra till Carl-Gustav 0410-209 81 eller till mig 0410-221 32.

Vi gjorde ett försök att möblera om i Kulturhuset för första gången sedan byalaget startade, men det visade sig vara en för stor förändring och en del synpunkter kom in från våra medlemmar. Jag trodde inte vi var så rädda för förändringar i byalaget men man lär sig. Då vi har 300 medlemmar från 2 – 85 år, så är det mycket att ta hänsyn till vilket jag försöker göra efter bästa förmåga. Vi fick in två brev med synpunkter och förslag vilket jag tackar varmt för. Det finns en brevlåda uppe vid Kulturhuset för förslag och synpunkter från våra medlemmar och den töms med jämna mellanrum. Jag ser fram emot fler önskemål, förslag och synpunkter från er alla i framtiden, det vi inte vet i Byarådet är svårt att göra något åt så välkomna. Möbleringen är nu ändrad efter de önskemål som kom in och jag hoppas att det skall passa oss alla.

Som ni ser i vårt program så är det som vanligt en hel del att hitta på, inte minst vår höstmarknad den 16 oktober. En liten fortsättning på "Gårdslöv kan" där ni lånar ett bord och visar hantverk, bakverk, prylar m.m., låt er fantasi och kreativitet arbeta fritt.

Det finns något för alla åldrar i byalaget och ni är alla hjärtligt välkomna i gemenskapen!

Med Vänliga Hälsningar

Lars - Erik Olsson

Ålderman

Gårdslövs Byalag

Höstens program 2010

Eftermiddagsgruppen

Vår eftermiddagsgrupp startar upp den **31 augusti** och fortsätter att träffas tisdagar kl. 14.00-16.00 udda veckor i Kulturhuset. För program och information kontakta Ulla Andersson tel. 0410-22128. *Ett samarbete med Studieförbundet/ Vuxenskolan*



Höstmarknad i Gärdslöv

Lördagen den **16 oktober** kl. 11.00-15.00 välkomnar vi er till en höstmarknad vid Kulturhuset.

Om ni önskar bord så är det gratis anmälan till

Mats & Siw Sjöström tel. 0410-22181.

Wallströms Plantskola

Tisdagen den **31 augusti** besöker vi Wallströms plantskola i Skivarp. Vi träffas kl. 14.00 vid Kulturhuset och kör i samlad trupp till plantskolan i Skivarp. www.wallstromsplant.com

Pubaftnar

Pubafton med Skaldjurs frossa

Fredagen den **17 september** kl. 19.00 välkomnar vi våra medlemmar till ytterligare en pubafton i Kulturhuset. Med skaldjur, drycker, dart och snacks. Allt till självkostnadspris.



Qi – gong

Startar upp den **14 september** och träffas tisdagar kl. 19.00 i Kulturhuset under ledning av Agneta Östlund. För information och anmälan: Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410-20981. *Ett samarbete med Studieförbundet/ Vuxenskolan.*

*Varmt välkommen till oss i
Gärdslövs Byalag!*



Pubafton Halloween

Fredagen den **29 oktober** kl. 19.00 välkomnar vi våra medlemmar till ytterligare en pubafton i Kulturhuset. Med spöken, pumpor, drycker, dart och snacks. Allt till självkostnadspris.

Höstens program 2010

Eftermiddagsgruppen

Vår eftermiddagsgrupp startar upp den **31 augusti** och fortsätter att träffas tisdagar kl. 14.00-16.00 udda veckor i Kulturhuset. För program och information kontakta Ulla Andersson tel. 0410-22128. *Ett samarbete med Studieförbundet/ Vuxenskolan*



Höstmarknad i Gärdslöv

Lördagen den **16 oktober** kl. 11.00-15.00 välkomnar vi er till en höstmarknad vid Kulturhuset.

Om ni önskar bord så är det gratis anmälan till

Mats & Siw Sjöström tel. 0410-22181.

Wallströms Plantskola

Tisdagen den **31 augusti** besöker vi Wallströms plantskola i Skivarp. Vi träffas kl. 14.00 vid Kulturhuset och kör i samlad trupp till plantskolan i Skivarp. www.wallstromsplant.com

Pubaftnar

Pubafton med Skaldjurs frossa

Fredagen den **17 september** kl. 19.00 välkomnar vi våra medlemmar till ytterligare en pubafton i Kulturhuset. Med skaldjur, drycker, dart och snacks. Allt till självkostnadspris.



Qi – gong

Startar upp den **14 september** och träffas tisdagar kl. 19.00 i Kulturhuset under ledning av Agneta Östlund. För information och anmälan: Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410-20981. *Ett samarbete med Studieförbundet/ Vuxenskolan.*

*Varmt välkommen till oss i
Gärdslövs Byalag!*



Pubafton Halloween

Fredagen den **29 oktober** kl. 19.00 välkomnar vi våra medlemmar till ytterligare en pubafton i Kulturhuset. Med spöken, pumpor, drycker, dart och snacks. Allt till självkostnadspris.

Kolmila 2010



Den 9 maj samlades erfarna och blivande kolare för att bygga kolmilan som bestod av både bok och björk.



Milan fick i år namnet Pippi och tändes redan kvällen innan Kristi himmelfärds dag, lite mer än ett halvt dygn tidigare än vanligt.



Många besökte milan i år, inte bara under tändningen, gudstjänsten och grillaftonen med trubadur utan även mellan aktiviteterna.



Menyn bestod av grillspett, potatissallad, korv med bröd.
GOTT!



Kolmila 2010



Den 9 maj samlades erfarna och blivande kolare för att bygga kolmilan som bestod av både bok och björk.



Milan fick i år namnet Pippi och tändes redan kvällen innan Kristi himmelfärds dag, lite mer än ett halvt dygn tidigare än vanligt.



Många besökte milan i år, inte bara under tändningen, gudstjänsten och grillaftonen med trubadur utan även mellan aktiviteterna.



Menyn bestod av grillspett, potatissallad, korv med bröd.
GOTT!





Bylaget fick många nya medlemmar tack vare Pippi, vi välkomnar dem varmt och ser fram emot nästa års mila med fler aktiva deltagare!



Pippi hjälpte oss i år att slå rekord genom att ge oss 380 påsar kol varav de flesta redan har gått upp i rök.



Som avslutning på ett gott samarbete bjöds alla som gjort en insats med milan på kolarfest där ett helstekt vildsvin med tillbehör serverades.



Här gavs också tillfälle att testa sina kunskaper om milan och vi gratulerar
Joakim Roos,
Birgitta Rosenlind,
Lars Andersson och
Inga-Britt Jagerstam
till deras kolarbevis.





Bylaget fick många nya medlemmar tack vare Pippi, vi välkomnar dem varmt och ser fram emot nästa års mila med fler aktiva deltagare!



Pippi hjälpte oss i år att slå rekord genom att ge oss 380 påsar kol varav de flesta redan har gått upp i rök.



Som avslutning på ett gott samarbete bjöds alla som gjort en insats med milan på kolarfest där ett helstekt vildsvin med tillbehör serverades.



Här gavs också tillfälle att testa sina kunskaper om milan och vi gratulerar
Joakim Roos,
Birgitta Rosenlind,
Lars Andersson och
Inga-Britt Jagerstam
till deras kolarbevis.



Gärdslövs socken eller Näsbyholms gods har en gång haft i det närmsta samma yta. Jag ska nu försöka för er berätta lite om denna natursköna trakt som består delvis av ett backlandskap som har sin förklaring i att de sydvästra delarna av Romeleåsens slutningar avslutas här. Gärdslöv präglas också av slätten med stora odlade fält som är en fröjd för ögat vid de olika årstiderna. Om vi börjar vår resa i västra hörnet har vi det som nämns som Gabelljungs by i gamla kartor. Det är några hus och en gård kvar av den gamla byn. När vi kommer från Grönby har vi på höger hand en långt sluttande backe där det tagits grus till vägbygge i många år. Högst upp på den backen låg för många år sedan en rad hus som hade ett samlingsnamn; Sillemidda. Vilket år dessa helt försvann vet jag inte men en dam som nu är avliden sedan några år var född där, hon hette Svea Andersson. Medan hon levde skänkte hon den vagga som hon en gång legat i, just på Sillemidda, om hon hade levt hade hon varit ca 100 år.

Vi fortsätter vår resa in i Kullatorpsskogen. En liten bit in i skogen till vänster finns det en sten som man tidigare kunde besöka, den kallas Trebottensten. Den markerar mötet mellan tre gods; Havgård, Börringe och Näsbyholm eller tre församlingar; Grönby, Lemmeströ (idag Börringe) och Gärdslöv. Strax till vänster har vi en hög kulle som troligen inlandsisen har format. På den kullen sågs det ha varit ett torn där man varnade andra genom att svänga med bloss eller facklor, de som låg geografiskt närmast var Turestorpsö på en udde i Havgårdssjön från 1300-talet i väster eller åt öster Gärdslunda borg, också den från 1300-talet, vid Gärdslövs kyrka.

Skogen öppnar sig mot söder och där ser vi Näsbyholms änkesäte, Kullatorp som beboddes en tid av Ebba Rosenblad gift med Carl v Blixen Finecke. Idag är det ett känt stuteri med ett trettiotal arabhästar som betar på de vackert belägna gröna ängarna mot söder. Den som driver stuteriet är Maria Rendahl.



Framför oss har vi en av de tre byformationerna som tillhör Gärdslöv och heter Sillesjöräcken. Den smala grusvägen slingrar sig mellan de små gårdarna, man kan känna forna tiders vingslag i denna lilla idyll. De flesta som bor där idag är inflyttade men en och annan kan berätta från forna dagar då ex. baron Bror v Blixen-Finecke kom på besök när han var hemma från sitt Afrika. Han hade då med sig sin allt i allo Juma, en mörkhyad man. En person berättar att Juma låg ner i bilen och när folket i byn samlats för att prata med Bror som alltid var en välsedd gäst, gav Bror Juma



en signal och denne reste sig upp och folk sprang en bit bort, för en mörkhyad person hade man aldrig sett på nära håll tidigare. Bror var en stor humorist och snar till skämt. Strax efter den gamla kärnan är det byggt ett nytt hus på gammal tomtmark. I den korsning vi kommer fram till låg Sillesjö gamla småskola, på dess gamla tomt är det också byggt en ny villa. Det är trevligt när landsbygden är befolkad och i synnerhet när det blir nybyggnation. (Sillesjö småskola brann ner 1951.)

Gärdslövs socken eller Näsbyholms gods har en gång haft i det närmsta samma yta. Jag ska nu försöka för er berätta lite om denna natursköna trakt som består delvis av ett backlandskap som har sin förklaring i att de sydvästra delarna av Romeleåsens slutningar avslutas här. Gärdslöv präglas också av slätten med stora odlade fält som är en fröjd för ögat vid de olika årstiderna. Om vi börjar vår resa i västra hörnet har vi det som nämns som Gabelljungs by i gamla kartor. Det är några hus och en gård kvar av den gamla byn. När vi kommer från Grönby har vi på höger hand en långt sluttande backe där det tagits grus till vägbygge i många år. Högst upp på den backen låg för många år sedan en rad hus som hade ett samlingsnamn; Sillemidda. Vilket år dessa helt försvann vet jag inte men en dam som nu är avliden sedan några år var född där, hon hette Svea Andersson. Medan hon levde skänkte hon den vagga som hon en gång legat i, just på Sillemidda, om hon hade levt hade hon varit ca 100 år.

Vi fortsätter vår resa in i Kullatorpsskogen. En liten bit in i skogen till vänster finns det en sten som man tidigare kunde besöka, den kallas Trebottensten. Den markerar mötet mellan tre gods; Havgård, Börringe och Näsbyholm eller tre församlingar; Grönby, Lemmeströ (idag Börringe) och Gärdslöv. Strax till vänster har vi en hög kulle som troligen inlandsisen har format. På den kullen sågs det ha varit ett torn där man varnade andra genom att svänga med bloss eller facklor, de som låg geografiskt närmast var Turestorpsö på en udde i Havgårdssjön från 1300-talet i väster eller åt öster Gärdslunda borg, också den från 1300-talet, vid Gärdslövs kyrka.

Skogen öppnar sig mot söder och där ser vi Näsbyholms änkesäte, Kullatorp som beboddes en tid av Ebba Rosenblad gift med Carl v Blixen Finecke. Idag är det ett känt stuteri med ett trettiotal arabhästar som betar på de vackert belägna gröna ängarna mot söder. Den som driver stuteriet är Maria Rendahl.



Framför oss har vi en av de tre byformationerna som tillhör Gärdslöv och heter Sillesjöräcken. Den smala grusvägen slingrar sig mellan de små gårdarna, man kan känna forna tiders vingslag i denna lilla idyll. De flesta som bor där idag är inflyttade men en och annan kan berätta från forna dagar då ex. baron Bror v Blixen-Finecke kom på besök när han var hemma från sitt Afrika. Han hade då med sig sin allt i allo Juma, en mörkhyad man. En person berättar att Juma låg ner i bilen och när folket i byn samlats för att prata med Bror som alltid var en välsedd gäst, gav Bror Juma



en signal och denne reste sig upp och folk sprang en bit bort, för en mörkhyad person hade man aldrig sett på nära håll tidigare. Bror var en stor humorist och snar till skämt. Strax efter den gamla kärnan är det byggt ett nytt hus på gammal tomtmark. I den korsning vi kommer fram till låg Sillesjö gamla småskola, på dess gamla tomt är det också byggt en ny villa. Det är trevligt när landsbygden är befolkad och i synnerhet när det blir nybyggnation. (Sillesjö småskola brann ner 1951.)

Till höger här i korset kan vi se en större sten ute på Sillesjö gårds mark, det är den sägenomspunna Thippelstenen, ett flyttblock från istiden. Till höger ser vi en kulle eller ett bjer som allmänt kallas Birbacken. Det är en idyll med en ravin där många gamla Gärdslövsbor firar Valborg med bål och korvgrillning. Vi skymtar nu Gärdslövs kyrka med sina anor.

I själva kyrkbyn, som är den andra byformationen, finns det prästgård, smedja och gamla arbetarbostäder. I dag finns det ingen präst, ingen smed och inga arbetare som förr i tiden. Husen är idag renoverade och hyrs ut. Ett av de gamla fattighusen är idag ett mycket välbesökt Kulturhus som bedrivs som samlingslokal för Gärdslövs byalag. Om de båda husen kan man läsa i kyrkoherde Viktor Åkermans (1858 – 1930) bok, "Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat" som utgavs 1964. Något av sjöhusen finns kvar men fem till sex stycken är rivna, tidens tand tar sitt med åren.

Kyrkan är från 1100-talet och mycket vackert belägen vid Vallbacken. Den första begravningsplatsen har enligt någon legat mellan smedjan och nuvarande kyrkogården, där stod även den gamla klockstapeln. Kyrkan har också en mycket vacker interiör som är väl värd att beskåda, men den har sin egen historia som man kan läsa om i ett häfte skrivet av Intendent Eric Mårtensson.

På Vallbacken låg en gång Gerdslunda borg där familjen Galen härskade in på 1300-talet. Här hade man skatteindrivning till Danmark, Skåne var som bekant danskt då. Det finns personer som tvivlar på att den borgen funnits, men det har gjorts tre olika utgrävningar på platsen som bekräftar motsatsen. Olika fynd har gjorts, bl.a. har man funnit kropparna av två stycken hästar som avlidit under strid. Det berättas att Tuve Niolsson Galen lät bygga Näsbyholms slott ute på ön i Näsbyholmssjön, han skulle där känna sig säkrare för fiender än mitt i Gärdslövs by. När man är på Kyrkogården eller på Vallbacken ska man insupa den fantastiska utsikt över fälten som en gång varit sjö. Vi kan då få se ett pågatåg på Grevebanan skära genom vyn och längst upp har vi E 65:an där trafiken ständigt pulserar.

Mitt emot kyrkan har vi en öppen plats som vi allmänt kallar torget, där finns i dag en skulptur som konstnären Alf Olsson, en bygdens son, har gjort. Den heter Torgmöte och är utskurna siluetter av ansikte som är vända mot varandra i samtal. Detta är i dag Gärdslövs stolthet då Alf Olsson är vida känd i världen för sina skulpturer. Här ser vi också Gärdslövs prästgård som är byggd av det i trakten kända grågula teglet "Gärdslövstegel". Det nämns i en gammal bok, "Människor och kulturbilder från 1800-talet" utgiven 1928 av Teoder Holmberg, som en av de pampigaste prästgårdar på Söderslätt. Den är idag privatbostad.

Vi tar oss vidare genom den krokiga och något slitna 1700-tals allén mot Näsbykrommen. Till höger har vi här Näsbyholms huvudgård Näsbygård. I gamla tider då det var som mest att göra arbetade här ca 60-80 arbetare, men idag drivs gården av några få arbetare tillsammans med Skabersjö gods. Då ska vi betänka att förr i tiden hade man en del arrendatorer men i dag odlas det mesta av godset själv. Framför oss har vi Svenstorpshöjden, den del som har återskapats av den ursprungliga Näsbyholmssjön som invigdes av kung Karl XVI Gustav den 10 maj 2004. I den ovan nämnda boken står det att Näsbyholmssjön tappades ur 1860 och man vann då ca 1000 tunnland men förlorade det förnämsta smycket. Men en del är nu åter på plats och vi kan därmed betrakta det nya "smycket" och beundra detta återskapande.



Till höger här i korset kan vi se en större sten ute på Sillesjö gårds mark, det är den sägenomspunna Thippelstenen, ett flyttblock från istiden. Till höger ser vi en kulle eller ett bjer som allmänt kallas Birbacken. Det är en idyll med en ravin där många gamla Gärdslövsbor firar Valborg med bål och korvgrillning. Vi skymtar nu Gärdslövs kyrka med sina anor.

I själva kyrkbyn, som är den andra byformationen, finns det prästgård, smedja och gamla arbetarbostäder. I dag finns det ingen präst, ingen smed och inga arbetare som förr i tiden. Husen är idag renoverade och hyrs ut. Ett av de gamla fattighusen är idag ett mycket välbesökt Kulturhus som bedrivs som samlingslokal för Gärdslövs byalag. Om de båda husen kan man läsa i kyrkoherde Viktor Åkermans (1858 – 1930) bok, "Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat" som utgavs 1964. Något av sjöhusen finns kvar men fem till sex stycken är rivna, tidens tand tar sitt med åren.

Kyrkan är från 1100-talet och mycket vackert belägen vid Vallbacken. Den första begravningsplatsen har enligt någon legat mellan smedjan och nuvarande kyrkogården, där stod även den gamla klockstapeln. Kyrkan har också en mycket vacker interiör som är väl värd att beskåda, men den har sin egen historia som man kan läsa om i ett häfte skrivet av Intendent Eric Mårtensson.

På Vallbacken låg en gång Gerdslunda borg där familjen Galen härskade in på 1300-talet. Här hade man skatteindrivning till Danmark, Skåne var som bekant danskt då. Det finns personer som tvivlar på att den borgen funnits, men det har gjorts tre olika utgrävningar på platsen som bekräftar motsatsen. Olika fynd har gjorts, bl.a. har man funnit kropparna av två stycken hästar som avlidit under strid. Det berättas att Tuve Niolsson Galen lät bygga Näsbyholms slott ute på ön i Näsbyholmssjön, han skulle där känna sig säkrare för fiender än mitt i Gärdslövs by. När man är på Kyrkogården eller på Vallbacken ska man insupa den fantastiska utsikt över fälten som en gång varit sjö. Vi kan då få se ett pågatåg på Grevebanan skära genom vyn och längst upp har vi E 65:an där trafiken ständigt pulserar.

Mitt emot kyrkan har vi en öppen plats som vi allmänt kallar torget, där finns i dag en skulptur som konstnären Alf Olsson, en bygdens son, har gjort. Den heter Torgmöte och är utskurna siluetter av ansikte som är vända mot varandra i samtal. Detta är i dag Gärdslövs stolthet då Alf Olsson är vida känd i världen för sina skulpturer. Här ser vi också Gärdslövs prästgård som är byggd av det i trakten kända grågula teglet "Gärdslövstegel". Det nämns i en gammal bok, "Människor och kulturbilder från 1800-talet" utgiven 1928 av Teoder Holmberg, som en av de pampigaste prästgårdar på Söderslätt. Den är idag privatbostad.

Vi tar oss vidare genom den krokiga och något slitna 1700-tals allén mot Näsbykrommen. Till höger har vi här Näsbyholms huvudgård Näsbygård. I gamla tider då det var som mest att göra arbetade här ca 60-80 arbetare, men idag drivs gården av några få arbetare tillsammans med Skabersjö gods. Då ska vi betänka att förr i tiden hade man en del arrendatorer men i dag odlas det mesta av godset själv. Framför oss har vi Svenstorpsviken, den del som har återskapats av den ursprungliga Näsbyholmssjön som invigdes av kung Karl XVI Gustav den 10 maj 2004. I den ovan nämnda boken står det att Näsbyholmssjön tappades ur 1860 och man vann då ca 1000 tunnland men förlorade det förnämsta smycket. Men en del är nu åter på plats och vi kan därmed betrakta det nya "smycket" och beundra detta återskapande.



Sjön tarvar sin egen historia så vi vänder mot Näsbyholms säteri och passerar då en minnessten från den tiden då Näsbyholm även ägde godset Dallon på Fyn i Danmark fram till 1890. Där finns många titlar som för oss idag är obekanta. På stenen står det:

"Till minde
över
Trannsjönäs Jagtselskab
Stiftat Aar 1847
Af Baron blixen-Finecke
Oplöst Aar 1875
I Selskabet have efterstaande væred Medlemmaer.
Kong Carl den Femtende Lantgreve F.W. af
Overhofstaldmester Tornerhjælm Oberst P.Sjökron
Baron Blixen Finecke General Blucher
Staldmester Roepsorff Lehnsbaron Zeuthen
Lehns greve Bernsdorff General Haffner
Kammarherre Carlsen Lehns greve Holstin H.B.G.
Lehnsbaron Zytphen Adeler Hofjægmæster Scavenius
Salem Aleicum"

Högst upp på en kulle i förutvarande sjön ligger Näsbyholms säteri, byggnaden är en trelängad gulmålad pärla med utsikt över den gamla sjöbottnen. Friherinnan Chatarina v Blixen – Finecke sa vid ett tillfälle när vi några stycken besökte familjen, "Denna utsikt kan man inte tröttna på, det är hela tiden föränderligt i takt med årstiderna. Det finns mycket vilt av olika slag och ett rikt fågelliv som är frekventerad av fågelskådare, just här över Näsbyholmsängarna." samtidigt som hon pekade ut från terrassen. Näsbyholm var först i landet med att inplantera fasaner. Något som förskönar godset är de sena tiders planterade vackra alléer som visar en god naturvård och ett estetiskt intresse.

Strax innan vi kommer till järnvägen ligger en av de större gårdarna Tärnö, stora delar av mangårdsbyggnaderna brann ner år 1975. Det var förr en utarrenderad gård men i dag odlas marken av huvudgården.



Sjön tarvar sin egen historia så vi vänder mot Näsbyholms säteri och passerar då en minnessten från den tiden då Näsbyholm även ägde godset Dallon på Fyn i Danmark fram till 1890. Där finns många titlar som för oss idag är obekanta. På stenen står det:

"Till minde
över
Trannsjönäs Jagtselskab
Stiftat Aar 1847
Af Baron blixen-Finecke
Oplöst Aar 1875
I Selskabet have efterstaande væred Medlemmaer.
Kong Carl den Femtende Lantgreve F.W. af
Overhofstaldmester Tornerhjælm Oberst P.Sjökron
Baron Blixen Finecke General Blucher
Staldmester Roepsorff Lehnsbaron Zeuthen
Lehns greve Bernsdorff General Haffner
Kammarherre Carlsen Lehns greve Holstin H.B.G.
Lehnsbaron ZytpHen Adeler Hofjægmæster Scavenius
Salem Aleicum"

Högst upp på en kulle i förutvarande sjön ligger Näsbyholms säteri, byggnaden är en trelängad gulmålad pärla med utsikt över den gamla sjöbottnen. Friherinnan Chatarina v Blixen – Finecke sa vid ett tillfälle när vi några stycken besökte familjen, "Denna utsikt kan man inte tröttna på, det är hela tiden föränderligt i takt med årstiderna. Det finns mycket vilt av olika slag och ett rikt fågelliv som är frekventerad av fågelskådare, just här över Näsbyholmsängarna." samtidigt som hon pekade ut från terrassen. Näsbyholm var först i landet med att inplantera fasaner. Något som förskönar godset är de sena tiders planterade vackra alléer som visar en god naturvård och ett estetiskt intresse.

Strax innan vi kommer till järnvägen ligger en av de större gårdarna Tärnö, stora delar av mangårdsbyggnaderna brann ner år 1975. Det var förr en utarrenderad gård men i dag odlas marken av huvudgården.



Nu är vi framme vid Järnvägen och Lanthandeln. De var på sin tid stora, båda var på sitt sätt. Järnvägen hade här tre olika stickspår; ett som stod i förbindelse med Lanthandeln, ett där man lossade salt och gödning som kom direktimporterad från Tyskland samt ytterligare ett spår som gick till betvägen som låg bakom stationen. Lanthandeln var då den var som störst frekventerad långt nere från Söderslätt. Efter vi passerat där en gång några av arbetarbostäderna till Tärnö legat är vi framme vid Nyvångs folkskola som idag är privatägd.

Snart möter vi några hus som för ca 40-50 år sedan var en av de tre byformationerna som tidigare nämnts. Tidens tand och E-65:an har ödelagt Stenbäck som platsen heter. De vi kanske skänker en tanke från den tiden är Träskomannen, Jöns Andersson, Lappaskomakaren Noren, Posta Betty och Skolbusschauffören Andersson. Innan vi korsar E-65:an ska vända blicken i öster och ser då en liten dunge som en gång i tiden var en förberedd pestkyrkogård, den behövde inte användas som tur var. Gärdslöv går här upp i en spets, så sex fastigheter här hör också till Näsbyholm och Trelleborgs kommun, eller har hört till i gamla tider, där av ett nytt hus. Innan vi lämnar den platsen ska vi ägna några ord till den gård vi har på vänster sida när vi passerat E 65:an. Vi ser oftast ett flygplan där. Det många kanske inte vet är att här finns ett välbesökt flygmuseum.

Vi gör en liten utvikning. Mitt emot Örnakullen svänger vi in mot Havberg som visserligen tillhör Skurup men är en fantastisk liten idyll som en dag levde sitt eget liv med affär, telefonstation och Pingstkyrkolokal. Det var till största delen hantverkare som bodde här och ägde sina hus. Om vi har klart väder kan vi se milsvis i öster, uppe på höjden helt otroligt trots att det inte tillhör Gärdslöv vill jag gärna dela med mig av denna lilla idyll.

Vi passerar under E-65:an och kommer fram till Stjärneholm. Där ligger en gård som på 40-talet var vida känd för sin stora besättning av det fina låglandsboskap som inhämtade flera priser både i Sverige och utomlands. Näsbyholms Gods var de som först i landet utvecklade en metod för att få fram reaktionsfria kor, kor som inte hade tuberkulos. Den mjölken forslades med tåg dagligen till Malmö Allmänna Sjukhus eftersom tuberkulos inte var så ovanligt bland befolkningen vid den tiden. Det vittnar inte minst våra gamla sanatorier om.

Det finns även en gammal slottsruin från 1500-talet som har sin egen historia. Stjärneholm ligger visserligen i Skurups kommun, men inköptes för pengarna Näsbyholm fick när Dalund såldes. På den gamla ruinens kulle växer de fridlysta orkidéerna St Hans nycklar och rikligt med gullvivor. Platsen är väl värd ett besök. Av gården finns inte mycket kvar men villan som ligger strax bredvid resterna av den vida kända gården med en stor stam av svart vit Svensk Låglandsras, ett 100-tal kor och tjurar, är välbevarad. Här förlovade sig Karen Dynesen och baron Bror v Blixen-Finecke 1912 innan de flyttade till Afrika och startade en kaffeplantage.



Vi har nu gjort en rundresa i Gärdslöv samtidigt som vi njutit av Näsbyholms sköna omgivningar. Ta tid att betrakta denna trakt på ditt sätt och den årstid som passar just dig. / bmh

Nu är vi framme vid Järnvägen och Lanthandeln. De var på sin tid stora, båda var på sitt sätt. Järnvägen hade här tre olika stickspår; ett som stod i förbindelse med Lanthandeln, ett där man lossade salt och gödning som kom direktimporterad från Tyskland samt ytterligare ett spår som gick till betvägen som låg bakom stationen. Lanthandeln var då den var som störst frekventerad långt nere från Söderslätt. Efter vi passerat där en gång några av arbetarbostäderna till Tärnö legat är vi framme vid Nyvångs folkskola som idag är privatägd.

Snart möter vi några hus som för ca 40-50 år sedan var en av de tre byformationerna som tidigare nämnts. Tidens tand och E-65:an har ödelagt Stenbäck som platsen heter. De vi kanske skänker en tanke från den tiden är Träskomannen, Jöns Andersson, Lappaskomakaren Noren, Posta Betty och Skolbusschauffören Andersson. Innan vi korsar E-65:an ska vända blicken i öster och ser då en liten dunge som en gång i tiden var en förberedd pestkyrkogård, den behövde inte användas som tur var. Gärdslöv går här upp i en spets, så sex fastigheter här hör också till Näsbyholm och Trelleborgs kommun, eller har hört till i gamla tider, där av ett nytt hus. Innan vi lämnar den platsen ska vi ägna några ord till den gård vi har på vänster sida när vi passerat E 65:an. Vi ser oftast ett flygplan där. Det många kanske inte vet är att här finns ett välbesökt flygmuseum.

Vi gör en liten utvikning. Mitt emot Örnakullen svänger vi in mot Havberg som visserligen tillhör Skurup men är en fantastisk liten idyll som en dag levde sitt eget liv med affär, telefonstation och Pingstkyrkolokal. Det var till största delen hantverkare som bodde här och ägde sina hus. Om vi har klart väder kan vi se milsvis i öster, uppe på höjden helt otroligt trots att det inte tillhör Gärdslöv vill jag gärna dela med mig av denna lilla idyll.

Vi passerar under E-65:an och kommer fram till Stjärneholm. Där ligger en gård som på 40-talet var vida känd för sin stora besättning av det fina låglandsboskap som inhämtade flera priser både i Sverige och utomlands. Näsbyholms Gods var de som först i landet utvecklade en metod för att få fram reaktionsfria kor, kor som inte hade tuberkulos. Den mjölken forslades med tåg dagligen till Malmö Allmänna Sjukhus eftersom tuberkulos inte var så ovanligt bland befolkningen vid den tiden. Det vittnar inte minst våra gamla sanatorier om.

Det finns även en gammal slottsruin från 1500-talet som har sin egen historia. Stjärneholm ligger visserligen i Skurups kommun, men inköptes för pengarna Näsbyholm fick när Dalund såldes. På den gamla ruinens kulle växer de fridlysta orkidéerna St Hans nycklar och rikligt med gullvivor. Platsen är väl värd ett besök. Av gården finns inte mycket kvar men villan som ligger strax bredvid resterna av den vida kända gården med en stor stam av svart vit Svensk Låglandsras, ett 100-tal kor och tjurar, är välbevarad. Här förlovade sig Karen Dynesen och baron Bror v Blixen-Finecke 1912 innan de flyttade till Afrika och startade en kaffeplantage.



Vi har nu gjort en rundresa i Gärdslöv samtidigt som vi njutit av Näsbyholms sköna omgivningar. Ta tid att betrakta denna trakt på ditt sätt och den årstid som passar just dig. / bmh

Knep & Knåp!

I rutfältet nedan gäller det att hitta 20 olika metaller som alla är grundämnen och ingår i det periodiska systemet. Facit hittar ni på förgående sida.

Y C A D B M V M R T T F N A M
L P L Z M S U J A E R A A N G
Q A U G I A W I N N T W T I H
Y Q M L C N G N M R G N I T Y
M U I C L A K N I D I A T A K
G O N J Ä R N U E C A V N L O
U P I U B L M R K S A K H P B
L J U L I Y M E Z R I E W K O
D U M N V U L V M U E U U H L
U K A L I U M O X Q I V M Z T
O A G T H V R A P P O K L F F
Y J I H D K E E S P W C G I I
Q L U E U D B L W K D R Z V S
N S P B K V I C K S I L V E R
V Y O H C S B T C U R N G M T

Vänta lite.....

Apropå våra väg / gatunamn!
Vi är några som har fått reda på
vår nya adress via brev från
Lantmäteriet.
Från när det kommer att gälla
är oklart och om det blir ny
postadress är inte heller färdigt.
Håll ut!

Byalaget kommer att införskaffa
Trelleborgs kommuns Natur och
Miljöplan 2010.
Där kan Ni som är intresserade
läsa om naturskyddade områden
i vår närhet!

Tveka inte att kontakta oss om du önskemål eller övriga åsikter gällande tidningen!

Knep & Knåp!

I rutfältet nedan gäller det att hitta 20 olika metaller som alla är grundämnen och ingår i det periodiska systemet. Facit hittar ni på förgående sida.

Y C A D B M V M R T T F N A M
L P L Z M S U J A E R A A N G
Q A U G I A W I N N T W T I H
Y Q M L C N G N M R G N I T Y
M U I C L A K N I D I A T A K
G O N J Ä R N U E C A V N L O
U P I U B L M R K S A K H P B
L J U L I Y M E Z R I E W K O
D U M N V U L V M U E U U H L
U K A L I U M O X Q I V M Z T
O A G T H V R A P P O K L F F
Y J I H D K E E S P W C G I I
Q L U E U D B L W K D R Z V S
N S P B K V I C K S I L V E R
V Y O H C S B T C U R N G M T

Vänta lite.....

Apropå våra väg / gatunamn!
Vi är några som har fått reda på
vår nya adress via brev från
Lantmäteriet.
Från när det kommer att gälla
är oklart och om det blir ny
postadress är inte heller färdigt.
Håll ut!

Byalaget kommer att införskaffa
Trelleborgs kommuns Natur och
Miljöplan 2010.
Där kan Ni som är intresserade
läsa om naturskyddade områden
i vår närhet!

Tveka inte att kontakta oss om du önskemål eller övriga åsikter gällande tidningen!

Nordsjö

FÄRGCENTER I SKURUP

Som medlem i Gärdslöv byalag har ni rabatt på Färgcenter i Skurup.
Varmt välkomna!

Tel: 0411-401 34 · Mackleangatan 3 · 274 34 Skurup



Höstmarknad i Gärdslöv

16 oktober 2010

Kl. 11.00 - 15.00

Alla är välkomna att sälja allt
mellan himmel och jord.
Egentillverkat, hemmagjort och
loppissaker!

Det kommer att säljas fika och
varm korv!
Välkomna!

Föranmälan till:
Mats o Siw Sjöström
0410-22181
mats@gardslov.se

Vi söker annonsörer!

Här har ni medlemmar/icke medlemmar i Gärdslövs byalag en chans att saluföra er i tidningen. Tipsa gärna lokala företagare om vår tidning och att möjlighet finns att kostnadsfritt sätta in annons i Byabladet.

Det kan gälla stort som smått!!

Maila: byabladet@gardslov.se

Facit:
ALUMINIUM, GULD, JÄRN, KADMIIUM, KALCIUM, KALIUM, KOBOLT, KOPPAR, KROM,
KVICKSILVER, LITTIUM, MAGNESIUM, MANGAN, NATRIUM, NICKEL, PLATINA, SILVER,
TENN, TITAN, ZINK.

Nordsjö

FÄRGCENTER I SKURUP

Som medlem i Gärdslöv byalag har ni rabatt på Färgcenter i Skurup.

Varmt välkomna!

Tel: 0411-401 34 · Mackleangatan 3 · 274 34 Skurup



Höstmarknad i Gärdslöv

16 oktober 2010

Kl. 11.00 - 15.00

Alla är välkomna att sälja allt
mellan himmel och jord.
Egentillverkat, hemmagjort och
loppissaker!

Det kommer att säljas fika och
varm korv!
Välkomna!

Föranmälan till:
Mats o Siw Sjöström
0410-22181
mats@gardslov.se

Vi söker annonsörer!

Här har ni medlemmar/icke medlemmar i Gärdslövs byalag en chans att saluföra er i tidningen. Tipsa gärna lokala företagare om vår tidning och att möjlighet finns att kostnadsfritt sätta in annons i Byabladet.

Det kan gälla stort som smått!!

Maila: byabladet@gardslov.se

Facit:
ALUMINIUM, GULD, JÄRN, KADMIIUM, KALCIUM, KALIUM, KOBOLT, KOPPAR, KROM,
KVICKSILVER, LITTIUM, MAGNESIUM, MANGAN, NATRIUM, NICKEL, PLATINA, SILVER,
TENN, TITAN, ZINK.

EFTERLYSNING !!!

Är någon intresserad av att återskapa "Gärdslov - kan" marknad?
Vi söker Er som vill sälja egentillverkat (mat, konst, hantverk mm) på en marknad i Gärdslov i september 2010!

Vi söker annonsörer!

Här har ni medlemmar/icke medlemmar i Gärdslovs byalag en chans att saluföra er i tidningen. Tipsa gärna lokala företagare om vår tidning och att möjlighet finns att kostnadsfritt sätta in annons i Byabladet.
Det kan gälla stort som smått!!

Kontakta: Mats o Siw Sjöström
0410 - 22181

PS. Mats kan hjälpa till att skapa en lockande annons. DS.

Vi finns på facebook! Gå gärna med i vår grupp "Gärdslovs byalag"

Hemsida: www.gardslov.se

Email: byabladet@gardslov.se



Öppettider: Måndag-Fredag 10-18 , Lördag: 10-15.
Tel: 0410-210 20, Landsvägen 47, 231 70 Anderslöv

www.katarinaellmersjensen.com



*"Bilder berättar och får dig alltid att minnas. Skönhet i människor, saker och rörelser.
Det där vackra, personliga och fina som är en fröjd för ögat.
Det vill jag att du också ska få möjligheten att se genom mina bilder".*

Varmt välkommen att ta en titt in på min hemsida för inspiration.
Fotograf Lina Roos
www.linaroos.se

Tveka inte att kontakta oss om du önskemål eller övriga åsikter gällande tidningen!

EFTERLYSNING !!!

Är någon intresserad av att återskapa "Gärdslov - kan" marknad?
Vi söker Er som vill sälja egentillverkat (mat, konst, hantverk mm) på en marknad i Gärdslov i september 2010!

Vi söker annonsörer!

Här har ni medlemmar/icke medlemmar i Gärdslovs byalag en chans att saluföra er i tidningen. Tipsa gärna lokala företagare om vår tidning och att möjlighet finns att kostnadsfritt sätta in annons i Byabladet.
Det kan gälla stort som smått!!

Kontakta: Mats o Siw Sjöström
0410 - 22181

PS. Mats kan hjälpa till att skapa en lockande annons. DS.

Vi finns på facebook! Gå gärna med i vår grupp "Gärdslovs byalag"

Hemsida: www.gardslov.se

Email: byabladet@gardslov.se



Öppettider: Måndag-Fredag 10-18 , Lördag: 10-15.
Tel: 0410-210 20, Landsvägen 47, 231 70 Anderslöv

www.katarinaellmersjensen.com



*"Bilder berättar och får dig alltid att minnas. Skönhet i människor, saker och rörelser.
Det där vackra, personliga och fina som är en fröjd för ögat.
Det vill jag att du också ska få möjligheten att se genom mina bilder".*

Varmt välkommen att ta en titt in på min hemsida för inspiration.
Fotograf Lina Roos
www.linaroos.se

Tveka inte att kontakta oss om du önskemål eller övriga åsikter gällande tidningen!