

# Gierslöv Byablad

Nr. 4 2013



*Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning.*

*Nalle Puh*

Vårt mål är att skapa en levande landsbygd och värna om varandra.

Gärdslövs Byalag bankgiro 5591-7579

Med stöd från Kulturnämnden i Trelleborg.

# ÅLDERMANNABREV

Nu rullar dimman in och mörkret lägger sig över Söderslätt igen, så tänd brasan och lyssna på väderprognosen. Men vänta med att oroa er för snön tills den är här och som tur är så lyser byalaget upp vardagen med evenemang för alla åldrar hela vintern lång. Ännu ett år har gått och vi kan se tillbaka på ett år med många välbesökta aktiviteter och många nya medlemmar i alla åldrar.

Men det innebär också mycket jobb och planeringen inför 2014 är i full gång så under ett par dagar nästa år kommer vi att ha speciella medlemsdagar där vi ber er att hjälpa till med en del praktiska saker som t.ex. säga till och måla vårt nya staket. Detta kommer vi att göra hos Lennart Kristensson i vinter så är ni sugna att hjälpa till så bara anmäl er till mig eller Lennart så hör vi av oss om vilka dagar det blir.

Vi har även delegerat ut våra pubkvällar på olika medlemmar, varje gång med olika tema och är ni sugna på att hålla i en pubkväll med vår hjälp så hör av er.

Vi hälsar Ewert Persson och Inger Karlsson välkomna, de kommer att hjälpa oss att dela ut Byabladet i Skurup och Anderslöv, stort tack för hjälpen och ni som har postlådor tänk på att kolla så era namn står tydligt på lådan så blir det mycket lättare för oss när vi delar ut vårt Byablad.

Som ni märker så vill vi fortsätta att ha ett aktivt byalag, men för att det skall fungera måste alla hjälpa till efter sin förmåga. En förening där endast styrelsen är aktiv blir inte långlivad och vi har haft turen att ha många ideellt arbetande medlemmar som stöttat vår förening i alla år och för att inte det skall bli för tungt för dessa så vill vi gärna ha fler aktiva medlemmar vid fler tillfällen. Och vet ni vad? Vi har jätligt roligt när vi gör det!



´Lura å´

Med vänliga hälsningar

*Lars-Erik Olsson*

Ålderman

# Vinterns program 2013

## Eftermiddagsgruppen

Träffas tisdagar udda veckor 14.00 – 16.00  
i Kulturhuset.

För program och information kontakta

Ulla Andersson tel. 0410-22128

*Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan*

## Qi-gong

Träffas tisdagar kl.19.00 i Kulturhuset under  
ledning av Agneta Östlund.

För information och anmälan:

Carl-Gustav Jagerstam tel 0410-20981

*Ett samarbete med Studieförbundet/Vuxenskolan*

## Afternoon tea och marknad

Söndagen den 17 november bjuder vi in till  
Afternoon tea i Kulturhuset kl. 12.00 – 16.00  
med hembakta scones och marmelader.

Missä inte våra utställare från

bygden som visar upp och säljer

hantverk och lokalproducerad mat.

Att hyra bord är gratis. Anmälan:

Lasse: 070 – 059 39 61



## Årsmöte

Lördagen den 23 november kl. 17.00

hälsar vi alla medlemmar välkomna till

årsmöte i Kulturhuset.

## Årsfest i Kulturhuset

Välkomna till en måltid i Kulturhuset

efter årsmötet. Start c:a 18.00.

**Pris 120:-/person**

Hemlig gästunderhållare

Anmälan oss tillhanda senast den 18/11.

Anmälan till:

Lennart Kristensson

Tel: 0705 – 12 08 11

E-post byalaget@gardslov.se

Carl-Gustav Jagerstam

Tel: 0410 – 209 81

E-post byalaget@gardslov.se



## Vi reser Julgranen

Lördagen den 30 november kl.10.00 träffas vi på  
torget i Gärdslöv och hjälps åt att resa julgranen.

Vi säljer grillad korv och bjuder på marshmallows  
och glögg med pepparkakor i Kulturhuset.

## Julpyssel

Söndagen den 8 december

kl. 11.00 – 14.00 bjuder vi in barn

och vuxna till Kulturhuset för att baka,

pyssla och pynta granen inför julen.

Vi bjuder på fika.



## Lucia i Gärdslövs kyrka

Fredagen den 13 december kl. 19.00 bjuds vi på  
traditionellt luciafirande med Skurups lucia i  
Gärdslövs kyrka.

Vi avslutar med kaffe och hembakta lussebullar.

*Ett samarbete med Anderslövs församling*

## Pubafton med asiatiskt tema

Fredagen den 13 december kl. 20.00

välkomnar vi våra medlemmar till

pubafton i Kulturhuset. Som alltid;

trevligt sällskap drycker och snacks

till självkostnadspris. **OBS! Tiden.**



## Julgransplundring

Lördagen den 18 januari 2014 kl.13.00 hälsar vi alla

barn varmt välkomna till en äkta gammeldags

julgransplundring med byalagets eftermiddagsgrupp

i Kulturhuset.

## Pubafton med tema Skåne

Fredagen den 24 januari 2014 kl. 19.00

startar vi året med att välkomna våra

medlemmar till pubafton i Kulturhuset.

Som alltid; trevligt sällskap, drycker

och snacks till självkostnadspris.



# Arne Johansson berättar för Britt Marie Hansson

Gärdslov och Näsbyholm är en gammal trakt med en intressant historia.

Det har pratats en del om att ett människoskelett hittats vid utgrävning av Näsbyholmssjön under åren 1866-1869. Det har tydligen inte noterats så det finns många frågor kring detta.

Axel Johansson, Arnes far var född 1900 och uppvuxen på Näsbygård och han har berättat för Arne: "När sjön dikades ut så fann man ett skelett någonstans i det vi i dag kallar Svenstorpsviken. Personen stod rätt upp i dyn, han hade en läderväska på sig men det finns inget annat noterat om klädseln. Funderingarna är om han kommit som kurir eller sändebud eller om det var en helt vanlig person som tog en genväg över sjön. Han kan ha gått ner sig genom isen med tanke på den stående ställningen han hittades i. Om och var han begravdes vet man inte".



Om det är någon som vet mer så hoppas vi på fler pusselbitar.

Arne berättar vidare att vid samma tillfälle hittades det på flera ställen något som kunde liknas vid små korta bryggor av sten. Arnes farfar berättade för Arne att när en båt inte längre var sjöduglig lade man den vid strandkanten och fyllde den med sten. På det sättet blev det en stabil förankringsplats för en ny farkost. sådana fanns det ett flertal runt sjön.

Undertecknad kan berätta att när bönderna började släppa djur i de ängar som uppstod efter utdikningen gjordes det olika fynd. Min morfars far, hans söner och ytterligare en man släppte ut djur och skulle då gräva ett hål för att djuren skulle få vatten och gjorde följande upptäckt ca 1878. Vid första och andra spadtaget stötte han på en trästock, vid tredje spadtaget träffade han på stenyxor och pilar. Vid vidare grävning fick man fram en trästock som visade sig vara en urholkad trädstam som varit en båt.

Men på den tiden sparades inte sådant så dess historia är all. Det finns säkert många små historier hemma i stugorna, berätta dem gärna så kan vi kanske få en samlad historia som är värdefull för intresserade.

## Från Trelleborg till Gärdslov



Kommunstyrelsen passade i somras på att ha ett av sina möten i Gärdslov. De bjöds på guidad tur i bygden och lunch i Kulturhuset.



# Nytt liv i gammal skola

Det var längtan efter eget hus som förde Martin Råberg och Helena Klinkert Ziegenfelt ut på den skånska slätten. I lägenheten på Möllan smiddes husplaner med flitiga besök på Hemnet. Bästa vännerna var inne på samma spår och båda paren var och tittade på ett hus som i vännernas ögon var för stort medan Martin och Helena tyckte att det var för litet. Som ett skämt skickade det andra paret en länk om ett hus som kanske kunde vara tillräckligt stort – skolan i Näsbyholm. Men Martin och Helena blev intresserade, åkte ut och tittade och föll för det charmiga skolhuset på 335 kvm boarea och 145 kvm biyta bestående av de gamla skolsalarna som förr ägaren använde som verkstad.



*I familjen ingår också Helenas dotter Linnea som bor i Näsbyholm varannan vecka.*

Att bo på vischan kräver bil och Helena som inte hade körkort fick bråttom att skaffa ett för att kunna pendla till jobbet som webb- och försäljningsadministratör på Kvinnligt Under i Malmö. Den 25:e juli gick flyttlasset till huset som trots sin imponerande storlek bara har sex rum i bostadsdelen. De är å andra sidan rejält tilltagna. Bara köket är större än Helenas tvåa i Malmö och när Martin nyligen fyllde år dukade man där för 36 personer.



Mycket fritidsintressen hinns inte med. Tidigare cyklade Martin en hel del men nu är det renovering som gäller. Till vardags arbetar Martin med att utveckla styrsystem till kraftverk. Just nu gäller det ett fliseldat verk i Eslöv åt Lunds Energi, men snart är det dags för en månads semester som kommer att ägnas åt huset. Uthuset, som förr inrymde både slöjdsal och dass, ska förses med solpanel på taket så att pelletsspannan kan gå på sparlåga i fortsättningen. På sikt är det också meningen att en av skolsalarna ska förvandlas till hemmabio.



*Uthuset ska förses med solpanel för uppvärmning av skolhuset.*

Även tomten är rejält tilltagen – fem och ett halvt tusen kvadratmeter inramade av en gigantiskt lång häck. Något som fått Helena att sucka både en och två gånger under de senaste veckorna då hon försökt tukta den. I övrigt består trädgården mest av grus och gräs vilket tilltalar Helena som inte är så förtjust i att rensa rabatter. Tack och lov ingick en åkgräsklippare

i köpet!

I källaren bor Torsten, en ödla som trots namnet just fått bebisar. I övrigt består ”husdjuren” av en och annan mus, så man funderar på att skaffa katt framöver.

Trots allt består livet inte enbart av hus och trädgård.

”Ibland måste man prioritera ner huset”, säger Helena. ”Nu när allt är nytt så kretsar förstås mycket runt det, men vi ska definitivt inte bli ett sådant där par som bara pratar hus hela tiden. Det måste finnas tid för umgänge också.”

Redan innan familjen flyttade in hade Helena gått med i Gärdslövs byalags Facebook-grupp och man är intresserade av vad som händer i bygden. Alla tre trivs jättebra, även om Linnea gärna skulle vilja ha lite kompisar i trakten.

Välkomna till Gärdslöv säger vi och hoppas på många möten framöver!

# Underhållning i Gärdslöv



Eva-Gun Westford

På riktig österlensdialekt berättade hon om sina 40 år som kvinnlig polis. En timme med både tragiska, komiska och förvånande historier, men vilken föredragshållare!



Glenn Wish

Sveriges egen Elvis underhöll en fullsatt kyrka med både sång, berättelser om sin uppväxt och tänkvärda ord. Humor, ödmjukhet och ett lysande framförande av gamla musikpärlor gjorde att man kände sig glad och varm i hjärtat efter konserten. Magen fick sitt också för de som valde att kalasa på smörgåstårter och kaffe i Kulturhuset efteråt och att döma av bilderna ser alla mätta och belåtna ut!

## Kreativitet på nästa nivå

Siw har under ett antal år stått för många idéer, initiativ och inte minst utförande av aktiviteter i vårt byalag och alltid med ett gott engagemang och positiv inställning. Sekreterare i byalagsstyrelsen, byatidningen, pubaftnar, marknader, rumpnissarna, pysseldagar och söndagscafé är några av våra sysselsättningar som hon antingen deltagit i eller hållit i själv. Men nu tänker Siw pausa med aktiviteterna i byalaget för en tid eftersom hon ska vidareutbilda sig som bildlärare på halvdistanst i Stockholm, vilket innebär både studietid och resor till vår huvudstad samtidigt som hon fortsätter arbeta inom barnomsorgen.

Siw, vi tackar dig för en lysande insats i byalaget så här långt och ser fram emot nya idéer i framtiden.

Lycka till med studierna!



## Afternoon tea och marknad

Söndagen den 17 november bjuder vi in till Afternoontea i Kulturhuset kl. 12.00 – 16.00 med hembakta scones och marmelader.

Vi vill då ha utställare från bygden som visar upp och säljer hantverk och lokalproducerad mat. Vill ni ställa ut hantverk eller lokalproducerade produkter så anmäl er till mig och det är gratis att ställa ut.

Välkomna!

Lars-Erik Olsson  
Tel 0410-221 32  
Mobil 070-059 39 61  
E-post: aldermannen@gardslov.se



Finns det någon eller några personer som skulle kunna tänka sig att hålla i någon form av aktivitet för våra barn i bygden?

Det kan vara pyssel, tipsrunda, naturstund, ja vad som helst!

Jag kommer att efter julpysslet ej ha möjlighet till att hålla i de s.k. pysseldagarna.

Jag hoppas innerligt för våra barn och deras föräldrar att arrangemang för just denna grupp ska fortsätta!

**Siw**

# Min mästare Madoc

För många år sen var jag ute och red min underbara häst Madoc, vi tränade inför Nordiska Mästerskapen i Fälttävlan och det var exakt en vecka kvar tills det skulle gå av stapeln. Jag red längs en grusväg i skogen då det plötsligt kom en bil i hög fart i en sväng. Föraren upptäckte oss i sista stund och fick en lättare sladd på bilen som var så nära Madoc att bakskärmen knuffade till honom så både hästen och jag hamnade i diket. Föraren stannade aldrig utan fortsatte att köra.

Där låg Madoc och jag i diket som var vattenfylld. Jag lyckades kravla mig upp men Madoc klarade det ej, det visade sig att diket var bottenlöst och jag såg att han sjönk djupare ju mer han försökte ta sig upp. Då fick jag syn på en kille på motorcykel en bra bit bort på vägen och jag skrek och hoppade så att han skulle se mig och det gjorde han. Han såg situationen och körde iväg för att hämta hjälp. Först kom en man som bodde i närheten med en traktor, men vi insåg att det inte skulle gå att dra upp Madoc med hjälp av den, för vid detta laget hade Madoc kommit längre ifrån vägen och nu stack bara huvudet upp över vattnet.

Som tur var hade mc-föraren även ringt sos så att brandkåren kom en kort stund därefter. De hade med sig en sorts matta med öglor på som man skulle få in under magen på hästen. Brandmännen bad mig försöka få in den under Madoc, jag kämpade och kämpade och när Madoc gjorde ett ryck för att ta sig loss lyckades jag få in mattan under honom. Väl förankrad i brandkårens kran kom Madoc upp. Helt utmattad var han, men helt otroligt nog var han oskadd. Ägaren till Kullatorps slott kom också dit och erbjöd att vi skulle få duscha av oss hos dem, slottet låg bara 500 meter därifrån. Så leriga vi var! Håret var som tjocka lerklumpar och trots att jag hade duschat länge blev ändå vattnet helt svart i duschen. Väl hemma igen kontrollerades Madoc av veterinären och det visade sig att han var helt oskadd. Kommande dagar stod vi i valet och kvalet om hur vi skulle göra med deltagandet i de Nordiska Mästerskapen. Vi beslutade dagen innan att ändå åka eftersom Madoc var helt fräsch, men hur han skulle klara av det psykiskt att göra nerhopp i stora vattenhinder var nu frågan.

Väl framme i Danmark i Skanderborg började det med dressyr första dagen och vi gick upp i ledningen direkt med 5 straffpoäng före 2:an. På eftermiddagen gick terrängen och bland de sista hindrena var ett jättenerhopp i sjö. Hur skulle Madoc ta detta rent psykiskt när han veckan innan höll på att drunkna? Väl ute i terrängen gick allt felfritt, näst sista hindret var nerhoppet i vattnet och jag bara kände på mig hur nerverna var på väg att ta över. Ett galoppsteg kvar och sen avstamp. Madoc litade på mig och hoppade ner i vattnet och tårarna rann nerför kinden på mig av lycka!





Väl felfritt i terrängen återstod bara banhoppningen som gick dagen efter och Madoc var fortfarande fräsch och fin. Vi gick ut sist i startfältet som ledare. Hindrena var maxade och ett hinder var dessutom en vattengrav som skulle hoppas över. Många rev och stannade i hoppningen så banan var tekniskt svår men Madoc hoppade med bra marginal över hindrena och kom felfritt i mål med nästan 20 straffpoäng före 2:an.

Madoc och jag slutade som Nordiska Mästare i fälttävlan och veckan innan höll min underbara Madoc på att drunkna p.g.a. av en vårdslös bilist... 1 1/2 månad senare kunde Madoc och jag titulera oss även Svensk- och Europamästare i fälttävlan.

Kan man någonsin få en bättre vän?  
Saknar dig Madoc. Vila i frid. 2003  
*Gitte Stafström*



Gittes föräldrar blev av med henne som femåring på zoo i Köpenhamn. När de hittade henne hade hon tagit sig in hos grisarna för att försöka rida på en av dem och så fortsatte det var hon än kom, allt skulle försökas rida på bara det hade fyra ben och en rygg att sitta på, så kvittade det om det var ett får eller en hund. Det var då Gittes föräldrar insåg att det nog var enklast att köpa en ponny åt henne. Hon började rida i Trelleborgs rytтарförening men fick efter ett par gånger höra att hon var helt talanglös och att det aldrig skulle bli någon ryttare av henne. Men Gitte gav inte upp så lätt, hon tog sin häst och började ta lektioner i Jordberga istället och så småningom började hon att tävla.

Madoc som historien ovan handlar om, införskaffades som föl 1974 och det var med honom som topplaceringarna och uttagning till SM kom. Som sjuttonåring vann hon NM i Skanderborg i Danmark och då kom hon med i uttagningen till EM i Frankrike som hon vann överlägset. Mellan 1984 och 2006 sysslade Gitte med fälttävlan som består av tre deltävlingar; dressyr, terrängridning och banhoppning och hon tävlade samtidigt individuellt i grenarna dressyr och hoppning.

Idag har hon bytt hästsport, sviterna efter en olycka gjorde att Gitte fick sluta med fälttävlan och hon har tio hästar varav fem tränas för trav. Tre gånger i veckan får tre av de fem turas om att följa med in till Jägersro för att springa där, men alla fem tränas med sulky ute på vägarna i Önnarp. Än så länge är det bara en av dem som tävlar på Jägersro, han kallas för Kråkan och har som favoritsysselsättning att göra konfetti av sina hästtäcken.

Gitte bor på Kritbruksvägen i Önnarp tillsammans med sin man Mattias och deras Isak och Mika, snart elva och åtta år gamla och Gitte har även sedan innan tre vuxna barn som nu alla är utflugna. På gården finns tio hästar, en hund, sex katter, nio kaniner och fiskar. De har dessutom 180 duvor för uppfödning och utställning och det är Mattias och Isak som står för fågelintresset.

Gitte är undersköterska och jobbar sovande natt på ett boende i Skurup och dagtid har hon fullt upp med alla djur och träning. Med tanke på historien om henne och Madoc frågar tidningens utsände om vad vi bilister kan tänka på när vi är ute och kör och ser en häst med ryttare på vägen och Gitte kommer med ett par bra råd. Eftersom hästar måste tränas att bli trafiksäkra kan du ju möta en häst som är ute för första gången, så kör sakta och försök att se efter om ryttaren signalerar något. Håller ryttaren upp handen ber den dig stanna så att den kan ta sig av vägen med hästen så du kan köra förbi. Sunt förnuft, uppmärksamhet och låg hastighet är det bästa, sen kan man tänka på att om man kör lastbil, traktor eller bil med t.ex. gällersläp så kan det skrämma även en trafiksäker häst tack vare alla ljud de fordonen för med sig. Då är det kanske bäst att stanna helt och även stänga motorn och lösa situationen via ögonkontakt med ryttaren.

Gitte, tack för pratstund och tips, vi hoppas Kråkan flyger fram i sina lopp på Jägersro!

Ca 60 glada medlemmar kom för att delta i puben med tema oktoberfest.

Bratwurst, surkål, äppelkaka och trubadurer ingick. Tack Anders och Mariel!



Pub...



Och pyssel



Pumpor, häxor, spöken och fladdermöss i varierade former är något av det man tar med hem efter ett lyckat halloweenpyssel.



# *Gärdslövs byalag 2013*



## *Kallelse till årsmöte!*

*Härmed inbjudes ni till årsmöte i Gärdslövs Kulturhus  
lördagen den 23 november 2013.*

*Årsmötet börjar kl.17.00 där ni som medlemmar har möjlighet  
att påverka och forma er förening efter era önskemål.*

*Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den  
9 november.*

*Ingen föranmälan till årsmötet.*

*Du har även möjlighet att betala din medlemsavgift för år 2014.*

*Hjärtligt välkomna!*



---

## *Fest i Kulturhuset*

*Lördagen den 23 november kl.18.00 bjuder vi in till Årsfest i Kulturhuset.*

### *Meny*

*Grillad lax med tomatsmör, sallad och kokt potatis*

*Spettkaka med cappuccinoglass*

*Kaffe*

*Pris:120:-/person*

*Vatten/lättöl*

*Vin och öl finns att köpa.*

*Hemlig gäst underhåller!*

*Anmälan till årsfesten skall vara oss tillhanda före den 15 november.*

*Du betalar på plats när du kommer.*

*Lennart Kristensson  
tel: 0705 - 12 08 11  
byalaget@gardslov.se*

*Lars-Erik Olsson  
tel: 0700 - 59 39 61  
byalaget@gardslov.se*

*www.gardslov.se*