

Gierstlöv Byblad

Nr. 4 2015



*Gnistrande knarrande skare hård.
Ensam, ensam är nattens rymd över vita vägar.
Mig fyller bister törst till vinterrymden.*

Karin Boye



ÅLDERMANNABREV

Då har ännu ett år gått i vårt byalag och som vanligt kan vi se tillbaka på ett år med mycket aktiviteter. En kolmila som slog alla rekord i mängden kol och en matrunda för skolbarn som är mycket populär inte minst inom vår kommun där alla skolorna i Trelleborg vill komma till Gärdslov och åka tåg samt våra rumpnissar som pysslat och fått lära sig om vår natur. Så stort tack till alla för all den tid som ni lägger ner för vår bygd och dess folk något som är mycket uppskattat.

Under året har vi sökt och fått pengar från stiftelser och landsbygdsmiljonen från EU dessa kommer att användas till mattåget samt att vi äntligen kan köpa in en dator mm för att digitalt lägga in alla våra foton och rätta denna skatt till eftervärden. Så är där några som känner för att hjälpa till med detta arbete så hör av er till mig. Har ni foton på hus i trakten eller uppgifter som kan läggas till vår samling så hör av er det är mycket uppskattat. Vår kolmila skall igång även nästa år dock med ändringen att den skall vara hälften så stor för att vara mer lättjobbad. Även här söker vi mer folk som kan hjälpa oss att planera, leda och arbeta med denna, då kolmila är byalagets största inkomst under året så har den stor betydelse för vårt byalag.

Vi ha några tappra själar som arbetat hela året med våra välbesökta pubaftnar ett stort tack till alla er. Jag hoppas dock där är fler av våra medlemmar som vågar hjälpa till och tillsammans med oss planera och arbeta med en pubkväll. Det är mycket trevligare om vi kan hjälpas åt och skapa en trevlig kväll för våra medlemmar i kulturhuset.

Vi vill gärna ha in förslag på aktiviteter från er inför 2016 så det är bara att höra av sig och vill ni hjälpa oss så ropa till vi behöver alltid fler som engagerar sig i vår förening.

Ett stort tack till alla i vår styrelse för allt jobb ni lagt ner under året för vårt byalag en inte allt för lätt uppgift alltid.

Ta det lugnt och krama varandra i trafiken så ses vi på årsmötet den 21 november kl.17.00.

Med vänliga hälsningar

Lars-Erik Olsson

Ålderman
Gärdslovs Byalag

Vinterns program 2015/2016

Eftermiddagsgruppen

Träffas tisdagar udda veckor 14.00 – 16.00.
i Kulturhuset.

Säsongs start 2016 den 23 februari.

För program och information kontakta Ulla
Andersson

tel. 0410-22128



Ett samarbete med

Studieförbundet/Vuxenskolan

Qi-gong

Träffas tisdagar kl.19.00 i Kulturhuset.

Under ledning av Agneta Östlund.

Säsongs start 2016 den 16 februari.

För information och anmälan:

Carl-Gustav Jagerstam tel. 0410-20981

Ett samarbete med

Studieförbundet/Vuxenskolan

Curling gänget

Startar åter i början på november och
träffas måndagar, torsdagar kl. 09.00 i
Kulturhuset för en rolig stund
med curling och fika.

För information och anmälan:

Erik Hansson tel. 0411- 41 241



Årsmöte i Kulturhuset

Den 21 november välkomna vi alla våra
medlemmar till årsmöte i Kulturhuset kl.17.00.

Årsfest i Kulturhuset

Välkomna till en måltid i Kulturhuset
efter årsmötet. Start c:a 18.00.

Pris: 120:-/person

Först till kvarn gäller.

Anmälan oss tillhanda senast den 15/11.

Bindande anmälan till:

Lennart Kristensson

Tel: 0705 – 12 08 11

E-post byalaget@gardslov.se



www.gardslov.se

Vi reser Julgranen

Lördagen den 28 november kl.09.00 träffas vi
på torget i Gärdslöv och hjälps åt att resa
julgranen. Vi säljer grillad korv och bjuder på
glögg med pepparkakor i Kulturhuset.

Julpyssel

Lördagen den 28 november kl.10.00 – 13.00
välkomnar vi alla barn till Kulturhuset för att
pyssla och baka med oss under
ledning av Mette Andersson.

Enklare Julbord

Lördagen den 28 November kl.15.00

Träffas vi på Böringe Bygdegård för att äta ett
enklare julbord med lotteri & underhållning.

Pris: 140:- inkl. dryck: lättöl/julmust.

Starkare drycker finns att köpa.

Medhavd sprit ej tillåten.

Först till kvarn gäller.

Anmälan oss tillhanda senast den 22/11.

Bindande anmälan till:

Lennart Kristensson

Tel: 0705 – 12 08 11

E-Post :byalaget@gardslov.se



Lucia i Gärdslövs kyrka

Söndagen den 13 december kl.18.00 bjuds vi
på traditionellt luciafirande med Trelleborgs
Lucia i Gärdslövs kyrka och vår kantor Peter
Svensson. Vi avslutar med kaffe och
hembakta lussebullar.

Ett samarbete med Anderslövs församling

Julgransplundring

Söndagen den 17 januari 2016 kl.11.00- 13.00
hälsar vi er välkomna till en äkta gammeldags
julgransplundring i Kulturhuset.

Årets första Pubafton

Fredagen den 5 februari 2016 kl. 19.00.

Startar vi året med att välkomna alla våra
medlemmar till pubafton i Kulturhuset.

Som alltid; trevligt sällskap, drycker & snacks
till självkostnadspris.

Då många av våra arrangemang har begränsat antal platser så gäller först till kvarn,



Kallelse till årsmöte!

*Härmed välkomnar vi er till årsmöte i Gärdslövs Kulturhus
Lördagen den 21 november 2015.*

*Årsmötet börjar kl.17.00 där ni som medlemmar har möjlighet att påverka och
forma er förening efter era önskemål.*

Ingen föranmälan till årsmötet.

Du har även möjlighet att betala din medlemsavgift för år 2016.





Fest i Kulturhuset

Lördagen den 21 november kl.18.00 bjuder vi in till Årsfest i Kulturhuset.

Meny

Viltfärsbiffar med sallad, gelé & syltade gröna tomater

Kaffe & fruktkaka med grädde

Läsk/lättöl

Öl och vin finns att köpa.

*För er som ej tål gluten, laktos eller önskar vegetarisk kost meddela detta vid anmälan.
Alternativ ordnas.*

Pris: 120 kr/person

*Anmälan till årsfesten är bindande och skall vara oss tillhanda före den 15/11.
Då det är begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller.*

Stort lotteri samt underhållning.

Du betalar på plats när du kommer.

*Lennart Kristensson
Tel. 0705 -12 08 11
byalaget@gardslov.se*

*Lars-Erik Olsson
Tel. 070 – 059 39 61
byalaget@gardslov.se*

www.gardslov.se

Rumpnissarna möter sensommarn i Gabeljung



När jag anlände till Gabeljung den 6 september möttes jag av en härlig doft.....

Vid grillplatsen satt Gunnar och Henrik med respektive barn och hade tillagat full frukost med ägg och bacon, de ville ta vara på dagen.

I samlad trupp med 17 barn och 19 vuxna påbörjade vi vår vandring med Johan Åkerman (vår expert) i spetsen. Röllekan ``Achillea Millefolium`` (Tusenblad) om den berättade Johan sagan om Helena som blev bortrövad, hon räddades av den starke Akilles och återfördes till sin kung. Eftersom röllekan gett Akilles sin styrka heter den än i dag Achillea Millefolium. Den tyska lönnen tornade upp sig framför oss och kan bli upp till 30 meter hög. På nyponbusken hittade vi en larvbolle, kardborrarna hamnade på Johans rygg och att vi kunde äta gråbofröerna blev en överraskning. Andra växter som vi smakade på var myskmadras, gulplisterblad, harsyra m .fl.

Vi fick lyssna på sagan om blåklockan och biet och även att blomman är god att karamellisera.

Fullmatade med intryck, smaker och berättelser intog vi medhavda matsäckar. Barnen åt snabbt och sen var det dags för klättring och annat bus.

Härligt....avslutningsvis gjorde vi naturpyssel och kunskapstest (para ihop blad med frukt/bär)

Tack alla

Mette Andersson



Höstens Skafferi



Den 3 oktober strålade Grönby och Gärdslövs byalag samman i Gabeljung.

Som uppvärmning fick vi starta med indiandansen Laapaadoo.

Under en och en halv timme fick vi vandra tillsammans med Johan Åkerman och tog del av fakta, berättelser och provsmakning även lärerika, roliga inslag från deltagarna tillfördes.

Efter ett tag tittade solen fram och förgyllde dagen.

Vi stötte på en uppsjö av växter så som: rölleka, plister, nypon, hyllebär, gråbo, nässlor, klöver, harsyra, och en del svamp.

Väl framme vid rastplatsen intogs medhavda matsäckar. Så gränslöst skönt det var i solen med trevliga och positiva deltagare.

Tack alla och tack Johan för att du delar med dig av dina kunskaper – det är stort.



Mette Andersson



En öl och vin resa på landet.

Den 12 september åkte vi till Gärdslöv för att åka med Lennarts tuff tuff tåg på en guidad tur på landet. Lennart som är min bror kör fars gamle Massey Ferguson 35 guldkalv som väcker speciella minnen eftersom jag själv kört med 35 guldkalv i betorna med far Nostalg.

Vår guide på turen var Monica Nilsson vi startade vid kulturhuset och körde mot Getabäck. Första stopp blev där skogen börjar efter Getabäck där går Alnarpsströmmen, som går mellan Abbekås i söder till Saxtorpsskogen i norr. Bredden på strömmen är ca 5 km.

Vattenuttaget ur Alnarpsströmmen uppgick under 2008 till 8,8 M(m³), vilket innebär att uttaget fortfarande är ungefär lika stort som uttaget var i början av 1930-talet. Totala uttaget ur strömmen har minskat med ca 50 % från 1971, den senaste toppnivån. En bidragande faktor till detta är att Lunds uttag sedan flera år tillbaka minskat och sedan 2002 helt upphört samt att Malmö sedan mitten av 1970-talet minskat sina uttag från Grevietäkten.

Därefter fortsatte färden till Kullatorp skogen där vi stannade för att testa öl som gjorts av Hönsinge Hantverksbryggeri. Det var två sorter Daglönarens dröm och Länsmans lag dom finns att köpa på bolaget för ca 45:- flaskan. Tilltugg bjöds också bestående av en fantastisk god rökt korv som gick åt som smör i solen och även chips.



Vi åkte sedan vidare till Hällåkra Vingård. Först gick vi en tur bland vinrankorna där ägaren berättade om sin passion med att själv brygga vin. Årets skörd var inte den bästa eftersom sommaren har varit kall men då augusti blev varm så räddade det dom gröna druvorna som skall bli vitt vin, men dom röda skall malas ner och bli Grappa. Testa det vita vinet fick vi göra tillsammans med ett gott hembakat bröd samt flingsalt och olja. Smakade bra. Hällåkras viner går att köpa på systembolaget på Hansakompaniet i Malmö samt i Göteborg och Stockholm.



Hemfärden gick genom Kullatorpsskogen där vi stannade vid stuteriet och drack eftermiddagskaffe och tittade på de fina hästarna. Det var en trevlig lördagseftermiddag med strålande solsken.



Karoliner

För ca 300 år sedan bildades karoliner regementen i Skåne. På Karl den XII:s order blev Skåne tvunget att få ihop ca 9 000 män att ställa under Sveriges fana 1713 bildades västra Skånes utskrivningsregemente till fot och 1718 östra Skånes utskrivningsregemente till fot. Dessa två regementen hade som uppgift att vara garnisonsvakter i Stralsund som på denna tid var svenskt. Karl den XII litade inte mycket på skåningarna som hade varit under dansk flagg innan. Varje större by bildade en rote som hade ett antal soldater som de ansvarade för. Ansvaret var att de och deras familj hade någonstans att bo samt att de hade arbete och mat.

Varje rote ingick i ett Compani, vars Companichef oftast var kapten. Det var companichefens uppgift att se till att soldaterna var utrustade med vapen och uniform. Då det inte fanns så mycket pengar till detta så kunde uniformen bestå av hatt och rock eller annat plagg som samtliga fick. Detta för att underlätta att se vem man tillhörde. Compani chef var oftast godsherre eller någon annan adelsperson då det var oroligt i Europa vid denna tid så var de soldater som ej behövdes vid garnisonstjänsten i Stralsund enligt order tvungna att följa med övriga karoliner armén på fälttåg.

Armen kunde bestå av 6 000 soldater, men i följetåg kom ibland upp till 30 000 personer. Dessa kunde vara fruar och barn till soldater och officerare, hantverkare, handelsmän, präster, läkare.m.m. Detta var en stor påfrestning på den stridande enheten, som var enligt lag förbjuden att plundra men det gällde inte de som följde med.

Karolinerna hade många framgångar i Europa deras fiender trodde det var fritt fram att invadera Sverige när armén var ute på sina erövringståg. Men vad man inte visste var att Sverige byggde upp en ny armé med hjälp av ett rotesystem. I dag finns karolinerna kvar i form av intresse föreningar för historisk verksamhet. En finns i Borgeby slott utanför Löddeköpinge. Det är Skånes Caroliner som uppfört en uppvisningstrupp i tidsenliga uniformer och utrustning. Dom åker runt på olika evenemang och visar upp stridsteknik, hur man bodde under fältmässiga former samt hantverk. Varje medlem gör sin egen uniform. Dom har även en facebook sida som heter Skånes Caroliner titta gärna på den så kan ni se var man har sitt nästa framträdande.

Mer historia om carolinerna kommer att följa senare.





Halloween pub & pyssel



Stort tack
alla !

